

Briefing



Juni 2010 Nr. 76



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Marita Täppinen
Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje
E-post: briefing@sgsresa.nu
eller ordforande@sgsresa.nu

Adressändringar:

Skickas till Elly Mattsson
Kälarvsgatan 16, 784 72 Borlänge
E-post: medlemsregister@sgsresa.nu

Resemästaren:

Vår Resemästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
E-post: resemastare@sgsresa.nu

Sista materialdag för nästa nr. är 5 augusti 2010.

Annonser:

En helsida kostar 1000 kr och en halvsida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: ordforande@sgsresa.nu

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 200 kr. Familjemedlem 75 kr.
Postgiro: 429 14 52-3

***Du har väl betalt medlems-
avgiften för 2010?***

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
ordforande@sgsresa.nu

Vice ordförande:

Kristina Bergman
031-82 90 80
vice_ordforande@sgsresa.nu

Sekreterare:

Magnus Andersson
042- 14 67 51
sekreterare@sgsresa.nu

Vice sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
vice_sekreterare@sgsresa.nu

Kassör:

Ewa Knutsson
0520-47 96 58
kassor@sgsresa.nu

Vice kassör:

Bengt Cederfeldt
08-96 14 95
vice_kassor@sgsresa.nu

Klubbmästare:

Stefan Karlsson
08-550 361 39
klubbmastare@sgsresa.nu

Briefingansvarig:

Marita Täppinen
08-550 156 14
briefing@sgsresa.nu

Resemästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00
resemastare@sgsresa.nu

Ledamöter:

Isabel Olesen
+45 613 032 64
ledamot@sgsresa.nu
Elly Mattsson
0243-22 85 88
medlemsregister@sgsresa.nu

Innehåll

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | Ordförande har ordet | 18 | Mongoliet, 2009
<i>- den blå himlens land</i> |
| 6 | SGS-profilen | 21 | Känd burmesisk "skådespelare" har
flyttat till Stockholm
<i>Migrationsverket handlägger ärendet</i> |
| 7 | SGS lilla språkskola | 22 | Min bästa souvenir från Bhutan |
| 8 | Vykort | 22 | Brev från Berra |
| 11 | Minnesord | 24 | Vårträffen i Lidköping
<i>SGS mötte August Strindberg, Olof
Skötkonung och stenhuggarna i
Råbäck</i> |
| 12 | Protokoll från årsmöte 2010 | 26 | Fler bilder från Lidköping
<i>SGS vimlade runt Kinnekulle</i> |
| 14 | Myanmar – så mycket mer än junta
<i>t.ex. pagoder och solnedgångar</i> | 27 | Resemästarens sidor |
| 17 | Burmarsenärernas beaktelse
<i>- att begrunda</i> | | |

Förstasidesbilden

Kvinna i en liten by vid Irrawady, Burma.

Foto: Dag Jonsson



**Trevlig sommar
önskas alla
SGS:are!**

Ordföranden har ordet ...



Anders
Gezelius

Vårmöte 2010 i Lidköping

Ännu en veckoslutsträff har gått av stapeln och den här gången var vi som alla vet i Lidköping. Enligt den ursprungliga planen skulle vi ha genomfört mötet i Hjo, men under planeringen fick vi besked om att hotellägaren hade gått i konkurs. Som tur var var det möjligt att genomföra träffen i Lidköping. Vi hade varit där tidigare och hade goda erfarenheter och det blev också ett lyckat möte tycker jag. Många goda krafter, inte minst Olle Carlsson bidrog till ett fint program och för den trevliga utflykten på Kinnekulle hade vi Sonja Rois-Johansson och Hans Johansson att tacka. Som alltid på vårmötet var det också årsmötesförhandlingar och val av ny styrelse. Den här gången var det dags för två verkliga trotjänare att lämna över stafettpippen och det kändes vemodigt att tacka **Ebba Thorén** och **Gunnar Andersson** för deras insatser. Gunnar har varit föreningens klubbmästare från starten och haft en viktig roll, inte minst när det gäller arrangemangen runt våra veckoslutsträffar. Tyvärr hade inte Gunnar möjlighet att delta på mötet så ett handgripligt tack får vi dela ut vid ett senare tillfälle. Ebba, som varit kassör under en lång rad år fanns dessbättre med och vi kunde visa föreningens stora tacksamhet på ort och ställe. Inte minst

tack vare Ebbas insatser kunde hon lämna sitt uppdrag i styrelsen med vetskap om att ekonomin är i mycket gott skick.

Ett stort och djupt känt tack till Ebba och Gunnar!

Som efterträdare hade vi glädjen att hälsa **Stefan Karlsson** och **Ewa Knutsson**. Ewa tar över kassörskapet och Stefan axlar rollen som klubbmästare. Kent Knutsson lämnade också styrelsen efter ett antal år – om han efterträddes av sin hustru eller av **Isabel Olesen** kan vi lämna därhän, men vi är mycket tacksamma för Kents insatser och det är också glädjande att Isabel kommer med i arbetet och vem vet, kanske kan det betyda att vi kan locka fler danskar med i SGS. Det skulle verkligen vara trevligt! Vi fick också nya befattningshavare som revisorer och valberedning och vi tackar Jan-Erik Cederfelt och Arne Hansson för deras mångåriga revision och Monika Apell för ett gediget arbete i valberedningen. Som nya revisorer välkomnar vi Carina Rydh och Christer Ljungholm och i valberedningen tar Kerstin Larsson plats. Mycket välkomna!

Varje veckoslutsträff är en fin upplevelse och för oss som arbetar med arrangemangen är det roligt att höra alla uppskattande ord och att kunna se att deltagarna synbarligen trivs gott med pro-

grammen och i varandras sällskap. Den här gången hade vi, som sagt, stor hjälp från flera håll med programmet och det visar bara hur viktigt det är med engagemang från många håll. Till hösten kommer vi att träffas i Täby, utanför Stockholm, och för mig är det extra spännande eftersom den självutnämnda "Stockholmsmaffian" har tagit på sig ansvaret för programmet. Ett initiativ att ta efter! Det har i skrivande stund just blivit klart att vårmötet 2011 kommer att hållas till i Blekinge och på Ronneby Brunn, kanske ett lämpligt tillfälle för en "Skånemaffia" att sätta sin prägel på evenemanget?

SGS och framtiden

Under vårträffen började vi lite fundera över föreningens framtid, inte minst med tanke på att vi märker att vi blir lite äldre dag för dag och föreningens medelålder ökar samtidigt som medlemsantalet sakta minskar. För ett par år sedan nådde vi upp över 500 medlemmar och det kändes bra. Det är naturligtvis inte något självändamål att vi ständigt måste öka i antal, men för att det ska vara möjligt att ha en bred verksamhet med veckoslutsträffar, Briefing och spännande och ovanliga resor, måste det finnas ett tillräckligt stort underlag. Alla kan inte komma på alla träffar, åka på alla resor eller bidra med berättelser i Briefing!

I styrelsen kommer vi att diskutera vad vi kan göra för att öka medlemsantalet och jag hoppas att du som läser det här också funderar över vad du tror skulle kunna göra föreningen mer populär. Om du har några tankar eller idéer är du mer

än välkommen att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen.

En av anledningarna till funderingarna inför framtiden var att det var förhållandevis få deltagare (103) i Lidköping. Vi funderade över om det kunde bero på att vi varit där för inte så många år sedan eller om det fanns andra orsaker. Antalet deltagare på träffarna har ju anars ökat de senaste åren och vi hoppas naturligtvis på många deltagare i fortsättningen. Vi ser med spänning fram mot höstmötet. Det brukar bli många deltagare när vi håller till i stockholmstrakten.

Ny matrikel

I höst är det åter dags för en ny medlemsmatrikel. Jag ber därför er alla att kontrollera att era adressuppgifter är riktiga och inte minst att se efter om du har lämnat din e-postadress. De allra flesta har numera tillgång till e-post och det är ett otroligt snabbt och billigt sätt att sprida information på. Om vi har e-postadresser till flertalet av medlemmarna kommer det att t.ex. vara möjligt att skicka inbjudan till lokalträffar den vägen, sprida information som vi får kännedom om och som kan vara till nytta för medlemmarna. Självklart kommer vi att fortsätta med brevutskick till dem som inte har e-post, men det är en stor besparing som är förhållandevis enkel att genomföra.

Glöm nu inte att njuta av sommaren – på resa eller på hemmaplan, skriva något till Briefing, värva nya medlemmar och planera in höstmötet i kalendern!

SGS profilen

Stefan Karlsson

Född och uppvuxen i Mariestad, flyttade nästan därifrån vid 16 års ålder, då jag började på orienteringsgymnasium i Åmål på andra sidan Vänern. Hamnade i Södertälje efter högskolestudier i Borlänge och examensjobb hos en lastbilstillverkare.

1. När och hur blev du medlem i SGS?

Hade inte hört talas om SGS innan jag åkte till Nya Guinea med Magnus Andersson, via Äventyrsresor, hösten 2003. När sedan Magnus avslöjade att han planerade en SGS resa längs Mekong var jag fast på kroken.

2. Har du deltagit i något av föreningens höst- eller vårmöten?

De flesta sedan mitt första, som var vårmötet i Lidköping 2005. Trevligt att träffa nya personer och inte minst att träffa personer som man rest med tidigare. På senare år, även om jag inte har så lång historia, tycker jag att det dykt upp mycket intressanta resor.

3. Din bästa resa hittills? (Behöver inte vara en SGS resa)

Omöjlig fråga att besvara! Beroende på dagsform så sticker några platser ut, om

det är kultur – Nya Guinea, om det är djur – Sydgeorgien, natur – Kirgizistan. Kanske inte de grönaste av alla platser på jorden, men jag gillar kargt klimat!



4. Din drömresa om du varken behöver ta hänsyn till tid, pengar, hälsa eller tillståndet i världen?

Börja med Nordostpassagen, fortsätta med att åka sicksack över Nordamerika, vidare genom hela Sydamerika längs Pan-American Highway till Ushuaia. Avsluta med båt ner till Antarktiska halvön, studsa på Sydgeorgien och några småöar till, innan man kommer tillbaka till Europa.

5. Vad har du alltid med dig när du reser?

Alla som rest med mig vet att det sista jag skulle överge är mina kängor, om det inte är vandring i Nya Guineas regnskogar vill säga. Får kanske säga hatten i stället, men det klart den duger inte i vinterklimat. Jag har ju även dille på bananer, men det finns inte överallt. Vad blir då kvar? Kameran - det får bli den, trots att det är ett lite tråkigt svar.

6. Vad vill du helst läsa om i Briefing?

Föga förvånande så är det andra personers reseupplevelser.

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:

Emiko & Gunnar Schönberg
Tideliugsgatan 35 1tr.
11869 Stockholm

Mats Hugo Persson
Gröna gång 9
25591 Helsingborg

Agnes Liljencrants
Erikbergsvägen 7 B
64132 Katrineholm

Hanne och Nils Hansen
Spångvägen 5
28022 Vittsjö

Olof Wallén
Koltrastvägen 2 E
18351 Täby

Berit Markeseth
Observatorie Terrasse 8 A
N-0270 Oslo Norge

Inger Bjurlen
Trumpetvägen 26
63347 Eskilstuna

Reidun Angell
Hasleveien 25 A
N-0575 Oslo Norge

Marianne Egnell
Rudsjövägen 44
13147 Nacka

Inger Eriksson
Drottninggatan 34 F
44180 Alingsås

Esse och Urban Jakobsson
Weijlandersgatan 12
25433 Helsingborg

Eva Jonsson
Box 3060
25003 Helsingborg

Niklas Nilsson
Olinsgränd 4
53232 Skara

Lars Johnsson
Drottninggatan 30
25221 Helsingborg

Elisabet Thorén
Skattvägen 18
35253 Växjö

Lotta Hellström
Brännkyrkogatan 59 B
11822 Stockholm

SGSs lilla språkskola

HEJ

SAWUBONA
JAMBO
HELLO

TACK

NGIYABONGA SALA
ASANTE
DANKIE

ADJÖ

KAHLE
KWAHERI
TOTSIENS

zulu
swahili
afrikaans





1. 2010-02-10

Hej SGS! Tre SGS-are i samma grupp på Påskön. Förutom undertecknad är det vår färdledare Bengt Jakobsson och en till i gruppen – Reine Berg. Fint högsommarväder – solen står högt på himlen i norr.

Katrin Kihlström

2. Hälsningar från Pitcairn, Adamstown

Nu är jag hemma igen och fick rådet att sända kortet från Stockholm, skulle ta 3-4 mån - om det överhuvudtaget kom fram annars. Skrivet, frimärkt, stämplat och framför allt är kortet köpt på Pitcairn. Hälsningar Margot Lindeson

3. Melaka 20/2 2010

Hälsningar från Melaka, en charmig världsarvsstad med livligt Chinatown. Vi avslutar vår Malaysiareisa här efter att ha rest runt på Borneo i två veckor och sett näsapor, orangutanger, pygméelefanter m.m. Dessutom har vi bott i långhus hos ibanfolket och lärt oss laga mat i bamburör. Våra guider bad oss uppmana våra vänner att besöka Borneo och det vill vi verkligen göra!

Kerstin och Lennart Gustafsson

4. Hej!

Under andra hälften av februari besöker vi Burma. Ett vänligt land. Hälsningar Ewa o Kent Knutson

5. Vi njuter av Nilenkryssning

med flera stopp för besök vid gamla antika sevärdheter. På lördag till Kairo med omgivning. Hälsningar Birgitta Lindblad och Karin Odeback-Bagger

6. 2010-03-14 Hej alla SGS-are

Vi skulle möta våren i Köpenhamn – men istället blev det mest kyliga vindar och en och annan snöfläck som ännu inte smält undan. Men Köpenhamn är alltid dejligt! Monika A

7. 6/4 -10 Hej!

Hälsningar från en rundresa i Andalusien; blommande apelsinträd och blåregn, katedraler och gamla borgar. Varje dag är en resa från 800-talet till 2000-talet. Cajsen, Yvonne, Monika, Marita

8. Musandam 2010-04-11

Hej! Vi runt på Arabiska halvön. Har gjort intressanta besök i Qatar och Kuwait. Nu reser vi runt i Oman med en riktig ”värstingbil”, en Hummer. Har kört längs kusten, genom öken, på urusla bergsvägar och i flodraviner. Nu är vi i Musandam, enklaven i det strategiska Hormuzsundet mitt emot Iran. Här har vi sett ”fjordar” och delfiner. Vägen tillbaka går genom Emiraten. Hälsningar Kristina B och Eric S

9. Hej!

Här kommer en hälsning och kort rapport från Världens resors resa, Längs Röda floden. Vi har startat i Yunnan i södra Kina och via vandring längs Tigersprångsklyftan, besök i fina städer och inte minst en fin vistelse bland de helt otroliga terrassodlingarna i Yuanyang, nu kommit till Vietnam och Hanoi. Vi har betygat onkel Ho vår vördnad och laddar upp för en avslutning per båt bl.a. i Halongbukten. Hälsningar Eva och Anders.

10. 12/5 –10,

Här är ett gäng SGSare som missar Lidköping, men har en härlig resa. Marianne o Stig Billing, Ingemar o Eva Jonsson, Marianne o Jan Karlsson

Greta Redebrant in Memoriam

Text: Gunilla Malm

Greta Redebrant har dött, drygt 91 år gammal. Hennes bekantskapskrets var stor, många var hennes reskamrater både i och utanför SGS – vänner som nu känner sorg och saknad. Hon hade många järn i elden, många intressen i livet. Ett var upptäcktsresor i fjärran och något udda länder. Ibland for hon iväg till ett sådant land och det var på så sätt vi lärde känna varandra. Hon blev en av oss tio-talet vandrare, som för nästan 30 år sedan kämpade på Himalayas sluttningar i Bhutan, detta lilla då nästan okända och för turister nyss öppnade kungadöme mellan Indien och Kina.

För oss vandrare från Skandinavien var Bhutan så annorlunda. Landet låg långt borta och hade en natur och kultur som ingen av oss tidigare sett eller varit med om. De gemensamma upplevelserna där gjorde oss till ett sammansvetsat gäng – ett Bhutangäng, som efter hemkomsten träffas årligen och minns. Vi minns den särpräglade arkitekturen, klostren och lamorna och en samhällsordning så främmande från vår. Vi minns de vänliga och stolta bhutaneserna och deras dräkter av råsidan. Vi minns naturen med rododendronbuskar höga som träd, vi minns iskallt och kristallklart vatten i porlande bäckar och vattendrag. Vi

minns Himalayas höga toppar som gnistrade vita av snö, vi minns en stor silvervit måne mot en himmel svart som sammet om natten. Och vi minns Greta – så klart – som betagen av naturens skönhet i Bhutan ibland andades ut i ett ”åh, så vackert det är”.

Dock, vandringen kunde vara nog så jobbig. Men Greta var sjuksköterska – ett yrke som hon med stolthet alltid bar med sig, som för henne var ett kall. När vårt dagspass på 4000 meters höjd avslutades framåt kvällen, när tälten var resta och vi utmattade sjönk ned på marken framför tältöppningarna, då gick Greta ronden. Hon förband svullna händer och fötter, satte plåster på blödande och variga skavsår, gned in lenande salva på ömmande muskler, la en sval hand på värkande pannor och hon serverade tandborstvatten morgon och kväll. Hennes omsorg parad med hennes pärlande och smittande skratt förbytte trötthet mot glädje och förnöjsamhet.

Greta är en av oss – en del av Bhutangänget. Nu är hon borta och det känns vemodigt. Det blir ett stort tomrum efter henne – men hon finns alltid kvar i våra minnen.

Vännerna i Bhutangänget



SGS deltar i sorgen efter Greta Redebrant.
Till hennes minne har
föreningen planterat träd i Vi-skogen.

Protokoll fört vid Scandinavian Geographic Society årsmöte 100515 på stadshotellet i Lidköping

§1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Gezelius öppnade årsmötet.

§2 Val av mötesordförande

Anders Gezelius valdes att vara ordförande för mötet.

§3 Val av mötessekreterare

Kerstin Strandskog valdes att vara sekreterare för mötet

§4 Fråga om kallelse till mötet sänts ut i laga ordning

Kallelse till årsmötet gick ut tillsammans med februarinumret av Briefing. Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet sändas ut till medlemmarna senast 6 veckor före årsmötet. Årsmötet beslutade att kallelse gått ut i laga ordning

§5 Fastställande av dagordning för årsmötet

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen enligt lagt förslag.

§6 Val av två justeringsmän

Årsmötet valde Dag Jonsson och Doris Holm att justera dagens protokoll.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året

Styrelsens förvaltningsberättelse fanns publicerad i Briefing februari nr 75. Som framgår av berättelsen har föreningen ett eget kapital på 241 911 kronor trots en liten förlust för året beroende på två förlustarrangemang och att Briefing inte haft några annonsörer. Föreningen har också gjort ett inköp av en projektor för visning av digitala bilder. Årsmötet instämmer i kassörens bedömning att överskottet behövs med tanke på framtida utgifter. Årsmötet beslutar att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Revisorerna har gått igenom föreningens finanser och finner allt i god ordning. De fastställer balansräkningen. Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11 Val av ordförande

Valberedningen förslår omval av Anders Gezelius.
Årsmötet beslutar att välja Anders Gezelius.

§12 Val av ledamöter till styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Lotta Borgiel och Bengt Cederfeldt samt nyval av Ewa Knutsson, Isabel Olesen och Stefan Karlsson.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§13 Val av valberedning

Årsmötet beslutar om omval av Doris Holm och Gunnel Svensson och nyval av Kerstin Larsson

§14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedningen förslår nyval av Carina Rydh och Christer Ljungholm till revisorer och omval av Gösta Johnsson till revisorssuppleant.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

§15 Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen förslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad 200: - per medlem och 75: - för familjemedlem. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§16 Övriga frågor

- Förslag om att alla lokalföreningsmöten ska gå ut till alla medlemmar med e-postadress. Medlemmar skulle då kunna besöka andra lokalföreningar än den egna om de befinner sig i närheten.
- Fler bör lämna ut sin e-postadress till medlemsförteckningen för att spara porto för utskick.
- Olika medlemsavgift för dem med e-postadress och dem utan föreslås
- Förslag om annonsering om föreningen i någon resetidning

Avtackning

Ordförande framför föreningens stora tack till Ebba Thorén som avgår som kassör. Ebba har varit med i föreningen sedan starten och också varit med i valberedningen. Ordförande överräcker en gåva i form av ett presentkort på ett veckoslutmöte. Dessutom avtackas Kent Knutsson, Jan-Erik Cederfeldt, Arne Hansson och Monika Apell med var sitt resekit. Gunnar Andersson som inte är närvarande kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

§17 Mötets avslutande

Ordförande förklarar årsmötet 2010 för avslutat

Anders Gezelius
Ordförande

Kerstin Strandskog
sekreterare

Justeras:
Dag Jonsson

Justeras:
Doris Holm

Myanmar - så mycket mer än junta

Text och bild: Håkan Bergstöm

Ett trettiotal SGSare besökte nyligen Myanmar/Burma. Det blev en mycket positiv upplevelse för alla deltagare som i gemen uttryckte sin stora tillfredsställelse med egentligen allting från arrangemang, färdledning och upplägg till genomförandet. Stort tack till Världens Resor och Jörgen, som inspirerad av allt beröm raskt bestämde att en resa skall göras nästa år också. Anmäl er i tid. Det var slutsålt tidigt till denna resa.

Burma eller Myanmar är ett slutet land och att ta sig in där kräver vissa förberedelser. Dessutom anses det ju politiskt korrekt att bojkotta landet samtidigt som Kina kan besökas liksom Nordkorea, Cuba och andra platser med mindre demokratiska regimer.

Burma är en union mellan sinsemellan mycket olika områden och folkslag. Det är ett fattigt land med låg BNP och den genomsnittliga inkomsten ligger under 2 U\$ per dag. Man bör dock beakta att många lever på jordbruk och att detta mått inte ger en helt rättvis beskrivning av situationen. Landet har rikliga naturtillgångar, men utnyttjandet av dessa synes gynna en mindre del av befolkningen.

Besöket inleddes med några dagar i Yangon, som det numera kallas, dvs. det tidigare Rangoon. Huvudstad är det inte längre, den har flyttats in i landet och byggts efter helt nya principer. Denna stad besöktes inte, men lär vara tillåten för turister numera.

Vad som hänt i Yangon är att universitetet, där tidigare oroligheter och demonstrationer startat, har delats upp och utlokaliseras till förstäderna. Detta innebär avsevärda kommunikationsproblem om man vill demonstrera eftersom det inte finns några kommunala transporter varför man får förlita sig till privata initiativ. Detta finns det gott om men det tar ett par timmar att ta sig till centrum. Resultatet får läsaren räkna ut själv.

”The Lady”, damen vars namn inte bör uttalas offentligt eftersom det finns angivare och civilklädda poliser lite varstans enligt uppgift, uniformerad polis och militär ej att förglömma eftersom de finns i varje gathörn, sitter i husarrest vid en vacker sjö med välskötta planteringar. Att simma dit låter sig som bekant göras, men även följderna är kända. Att ta sig till hennes hus landvägen är inte lätt eftersom vägen dit är avspärrad.

Nu var detta inte vår huvudsakliga plan fastmer att se hur landet och dess invånare har det samt bese vad som kan bese med fördel.

Buddismen har ett starkt grepp och Burma kallades förr ibland för det gylene landet eftersom det finns en mängd pagoder, de allra flesta förgyllda. Storleken varierar men den i Yangon dominerande, som kallas Schwedagon, är en mäktig skapelse som man helt enkelt måste bese.

Emellertid är det så att pagoder inte har

något inre om man så säger. De är monument över något, möjligen som i det aktuella fallet en relik i form av nio hårstrån från Buddha. Dessa är i dagsläget svårräknade eftersom pagoden är byggd ovanpå. Ett DNA-test skulle troligen inte heller ge något. Så är det med relikier. - Den Heliga Birgittas kranium i Vadstena är ju inte hennes, har jag nyss erfarit. Skallen är från 1100-talet och käken från 1500-talet om jag minns rätt, vilka konsekvenser detta nu kan implicera. -

I många fall har pagoder byggts för att för någon stärka hans karma, förutsättningarna för att nå nirvana, den slutliga upplösningen och vilan och att slippa bli reinkarnerad. Försiktiga trevare till en lokal munk avseende varför lamor, som ju är förebilder för alla andra, reinkarneras besvarades så diplomatiskt att undertecknad inte kan återge skälen.

Men, som sagt, Schwedagon skall ses om man besöker Yangon, som i övrigt väl kan sägas andas svunnen storhet men är en trevlig stad att besöka. En intressant detalj som noterades var att bussarna i Yangon går på naturgas och att motorcyklar etc. inte var tillåtna.

Luften var därför förhållandevis bra. Cykelriksor fanns till gott pris och användes av några av oss för att ta sig till lokal för intagande av lättgrillad fårhjärna och andra lokala delikatesser till hemula priser. Exempelvis intog fyra personer femrättersmiddag med dryck

för totalt 9U\$, den vedertagna valutan vid sidan om den egna som var värd ganska exakt tusen gånger mindre förresten.



Bagan var nästa anhalt. Dit flög vi.

Staden är en av alla tidigare huvudstäder som har en spännande historia och ett stort antal pagoder och tempel av vilka vi besökte ett fåtal eftersom det totala antalet räknas i tusental. Besöken vid dessa präglades av den relativt stora mängden försäljare "only one (two, three...) dollar, my lucky money, sir, please. What will you give?"

och att besöken i templen skulle företas barfota.

En färd runt bland alla pagoder företogs i hästdroskor av lokalt snitt, dvs. fjädering saknades i allt väsentligt vilket i kombination med "vägarnas" beskaffenhet skapade en i alla avseenden omskakande upplevelse.

Skönhetsintrycken varierade från påfallande vackert och hela skalan ner.

Jörgen syntes vara lite naturromantiskt lagd för varje kväll var det strumpor och skor av för gruppen, klättra upp på pagod och så njuta av och fotografera solnedgång. Jag har inte tagit så många solnedgångsbilder sammanlagt i livet tidigare som på denna resa.

Efter Bagan följde en förtjusande tur per chartrad flodbåt ner till Mandalay. Det

var båten som bestämt gruppstorleken. Jag tycker att det var bra att båten inte var större även om mitt och hustruns deltagande hängde på ett mycket senkommet återbud. En ännu större grupp hade varit svår att hålla ihop på det sätt som nu skedde.

Båten var föredömlig i alla avseende. Hytterna var rena och snygga. Maten var riklig, mycket omväxlande och god. Servicen var föredömlig. Som exempel kan jag nämna att under besöken i land följde alltid besättning med och delade ut vattenflaskor till behövande. När vi gick ombord igen bytte manskapet skor på oss mot tofflor och gjorde rent skorna. Varma servetter hölls fram på bricka, fruktdrink serverades och hyttnyckel överräcktes. Lägg till detta att scenerierna stundtals var helt betagande så förstår ni hur vi hade det.

Mandalay med omnejd bjöd också på trevliga upplevelser och vi blev även hembjudna till olika burmeser. Varje par hade egen guide varför upplevelserna var mycket varierande. Hantverk i nästan industriell skala av jade (smycken),

alabaster (buddor, en del mycket stora), träsnideri och annat fånglade oss alla även om arbetsmiljön i vanlig ordning lämnade en hel del övrigt att önska.

Från ett högt berg i stadens utkanter (med pagod och tempel förstås; solnedgång) kunde vi notera att det nybyggda fångelset, som var av avsevärd storlek, var placerat bredvid det likaledes nybyggda universitetet, vilket gav upphov till viss eftertanke och anslutande frågor till den burmesiske guiden.

Resan avslutades med besök på och vid Lake Inle som erbjöd båtturer, hantverksbesök och mycket annat. En pittoresk blandning av Hornborgasjön, Venedig, bohuslänska fiskelägen och Jokkmokks marknad fast betydligt varmare. Där kunde vi njuta av nyrostade sojabönor, dito ris, knäck och annat godis. För ögat fanns guld och framför allt silversmide, vävnader, träarbeten och annat som fick även de allra mest ståndaktiga att vackla. Någon vacklade så till den grad att han sjönk ner till knäna i den lokala dyn. (Inga namn här inte.)

Inte minst den lokala roddtekniken im-



ponerade. Roddaren står som gondoljären i aktern men sköter åran med ena benet och står på det andra samtidigt som han sköter fisknätet för fångst av en karp-artad fisktyp med en hand eller två och kanske tar sig ett lokalt tillverkat rökverk med den andra, en avancerad övning, kan man med rätta tycka.

Sammanfattningsvis kan sägas att i Myanmar utanför Yangon rör man sig ganska obehindrat eller märker i alla fall ingen övervakning och ser ingen polis eller militär. Man kan tala med vem som helst och i princip göra vad man vill. Det finns välfungerande internetcaféer och

internet på det flesta hotell. Befolkningen är synnerligen vänlig och intresserad.

Burma eller Myanmar är väl värt ett besök. Troligen innebär besök mer för folket än en bojkott, inte minst eftersom handeln med Kina, Indien, Japan och andra asiatiska länder pågår för fullt vilket innebär att man har en marknad på 3-4 miljarder invånare. En helt annan fråga är vad som sker när juntan tappar greppet, en situation liknande den i f.d. Jugoslavien är inte osannolik med tanke på de motsättningar som lär finnas.

Burmaresenärernas bekännelse.

Text: Kerstin Thánell

Burmesernas behagliga beteende bedårar burmaresenärer.

Burmaledaren berättar basinformation bortom blaskornas beskrivningar. Bovjuntan behöver bortforslas, befolkningen behöver bortskämmas.

Britthuvudstads bländande bamsepagod beundras. Bambusticksmat bjuds.

Baganpagoder besöks ”byfoot”, ”bybus”, ”byhorse”. – Buddhor, buddhor, buddhor.

Besvärlig benträning – bamsesteg. Biprodukt: begynnande benmuskler. Båtresan beröms bland burma-besökarna. Besättningen beundransvärd, besöken beaktning svärda. Beachparty bland burmadansare, ballongljussupplygande.

Betagande burmaguider beledsagar besökarna – bostadsbesök, broderikonstbetittande, bergsbestigning bla.

Brittsommarstaden besöktes bussledes. Buu! Botan beundrades.

Burmaresans bokstavligt bedövande båt-färder befriande behagliga. Bungalowerna bästa boendet. Burma – buddhornas bästa bostadsort – bantade buddhor, bedagade buddhor, bladguldsbetäckta buddhor, bolliknande buddhor, barbabappabuddhor!

Beakta – bakom burmaresesuccé både burmaälskare, burmainvånare!

Bravo, bravo, bravo!

Bekräfta: BRAVO, BRAVO, BRAVO!

Mongoliet 2009

Text och bild: Gunilla Broberg

Redan 2002 hade jag tankar på Mongoliet som resmål och skaffade också en karta och ett par broschyrer på rese-mässan i Göteborg. Någon resa blev det inte då, förmodligen för att jag trodde det skulle bli ganska primitivt på en sådan. Det kanske det hade varit också på den tiden, jag vet inte, men det var det verkligen inte på resan jag gjorde i höstas.

Efter lite strul på Arlanda med våra biljetter kom vi så iväg och efter några timmars uppehåll i Moskva landade vi på morgonen dagen därpå på Djingis Khan International Airport i Ulaanbaatar. Där möttes vi av vår mongoliske guide Hatnaa, som sedan var med oss under hela vår vistelse i Mongoliet. Efter bussfärd till och incheckning på hotellet valde somliga att vila och andra att ta en kort promenad innan bussen hämtade oss för färd till Choijin Lama templet. Byggt 1904-08 och ett av de få som inte blev förstörda av kommunisterna. Templet är numera museum och innehåller värdefulla exempel på bud-distisk konst.

Efter en lunch bestående av välgrillat kött tog vi oss till fots till Sukhbaatarorget, uppkallat efter mannen som med Lenins hjälp frigjorde Mongoliet och gjorde det oberoende 1921. Han står också staty på torget. En enorm marmorkonstruktion i den norra änden av torget färdigställdes 2006 inför 800-årsminnet av Djingis khans kröning. I mitten sitter Djingis khan, på var sin sida har han Kublai (en av sina son-

söner) och Ögedei (hans tredje son) och framför står två berömda soldater, Borucho och Mukhlai. Bakom monumetet ligger parlamentet och bredvid parlamentet ligger Nationalmuseet med bl a föremål från stenåldern och bronsåldern, en utsökt samling av dräkter från olika etniska grupper samt mycket, mycket mer. Där skulle man kunna stannat en hel dag, så många intressanta saker fanns att titta på. Till middag bjöds vi på god mat och fin musik.

Dagen efter togs vi upp till monumetet på Zaizan Hill, varifrån vi hade en fin utsikt över staden. Vidare till Gandanklostret, det största i Ulaanbaator, där vi guidades runt av en munk. Efter lunch, en mongolisk barbecue där kockarna tillagade maten på en gigantisk stenhäll framför ögonen på oss, begav vi oss till Naturhistoriska museet. Den mest imponerande delen är den paleontologiska. En 3 m hög och 5 ton tung köttätande tarbosaurus finns i form av ett komplett skelett. Dessutom finns mängder andra dinosaurier liksom olika delar av dem. Trots att vi låg efter tids-schemat begav vi oss därefter till Bogd khans vinterpalats. Palatset byggdes 1893-1903 till den 8:e Bogd khan, tillika Mongoliets siste kung. Området består av sex tempel. Själva vinterpalatset innehåller möbler och kläder från tiden samt en mängd gåvor från olika dignitärer. I palatset finns också ett stort antal uppstoppade djur, en del från hans privata zoo. Där finns också en jurta gjord av skinn från 150 snöleopar-

der. Före middagen, som intogs på restaurang Seoul, såg och hörde vi Tumen Ekh ensemble spela och sjunga.

Nästa dag var det dags att lämna stadslivet och ge sig ut i den mongoliska vildmarken med jeep. Efter bara en timmes körning hade vi lämnat all bebyggelse bakom oss. Här träffade vi dock på en anläggning under uppbyggnad. En stor staty av Djingis khan tronade mitt i det som skall bli en temapark med restauranger, souvenirbutiker och jurtor för övernattnig. Statyn är 40 m hög och klädd med 250 ton rostfritt stål. Det var här Djingis khan enligt legenden hittade en gyllene piska. Vi fortsatte. All form av infrastruktur, såsom elledningar och asfalterade vägar, lyste med sin frånvaro. Vi stannade och gick runt ett stenröse, en "ovoo" tre gånger medsols samt lade



på några stenar var. Detta skulle ge oss tur framöver. Vi nådde vårt mål, tältcampen i Jalman Meadows lagom till lunch.

Under en och en halv dag utforskade vi sedan området till häst eller till fots och vi besökte också en nomadfamilj. Där bjöds vi på bröd, yoghurt, airag, som är

fermenterad stonmjölk med ca 3 % alkoholhalt samt "shimii airag" en sorts vodka gjort på airag och med en alkoholhalt av ca 12 %. Vi såg också hur man mjölkade stona och fick också smaka stonmjölk. I campen badade vi sedan bastu i en för ändamålet uppsatt jurta. En chartrad M18 helikopter kom för att ta oss och vårt bagage till nästa anhalt. Efter ca 1/2 timme flygning såg vi en ensam bil mitt ute i ingenting. Den stod där för att tanka helikoptern. Ca 1 1/2 timme senare landade vi vid ett litet biflöde till Ononfloden, som är en av norra Mongoliets drygt 3800 floder. Detta är Djingis khans hemtrakter - han föddes vid Ononfloden i slutet av 1100-talet. Där steg vi i gummibåtar som tog oss till vårt läger. Den färden tog, inklusive lunchuppehåll, ca 5 timmar. Här stannade vi tre nätter.

I Ononfloden finns bl a världens största laxfisk, taimen. De som var intresserade fick instruktioner av professionella flugfiskeguider i hur man flugfiskar och gav sig sedan ut på floden medan andra föredrog en promenad i området. Fiskegänget drog upp ett ganska stort antal fiskar, dock ingen taimen.

Man använder krokar utan hullingar och alla fiskar släpps tillbaka i floden. På kvällen var det musik och dans av en lokal ensemble.

Efter lunch andra dagen begav vi oss ut med bilar för att titta på hunnergravar. Hunner fanns i området på 400-talet. En del av dessa gravar är utgrävda men flera återstår. Detta var gravar för människor

av högre stånd. När vi sedan kom tillbaka till lägret hade man redan börjat förbereda "boodog", dvs get som man tillagar med hjälp av varma stenar som stoppas in i geten. Medan köttet värms av stenarna bränner man bort pälsen på utsidan. Värmen från blåslampan påskyndar då också tillagningen.

Dagen efter kom helikoptern för att, via samma tankställe, ta oss till **A r b u r d** Sands, som ligger i den nordligaste delen av Gobiöknen. Här gjorde vi en utflykt med buss till fantastiska vertikala klippformationer där vi såg



både sibirisk stenbock och världens största viltlevande får, argalifåret, samt hållristningar av okänt datum. På vägen tillbaka till vår camp besökte vi en lokal familj som sysslar med hästar och vi fick se hur man gör för att rida in unghästar. Naturligtvis bjöds vi på airag, bröd och yoghurt och fick också se hur man destillerade sin vodka.

På morgonen därpå lastades vårt bagage på kamelkärror och vi vandrade, red på häst eller kamel eller åkte kamelkärra

genom ett hav av sand. Lunch serverades under vägen. Vid dagens slut slog våra vägvisare upp ett läger med expeditionstålt med sängar, täcken och filter, hur bekvämt som helst.

Morgonen därpå packades tältlägret ihop och allt lastades på kamelkärrorna.

Hästar och kameler selades på och vi vandrade vidare ut på stäpperna med vår kamelkaravan. På kvällen fick vi en liten demonstration av mongolernas ryttarkonster. Även denna natt övernattade vi i expeditionstålt.

Tidigt på morgonen lämnade vi lägret med jeepar och for norrut till Ulaanbaatar. Strax efter klockan 12 checkade vi in på vårt hotell och kunde ta en efterlängtat dusch. Efter

lunchen var det tid för egna strövtåg/inköpsrundor. Middagen intogs på en fin restaurang där vi först fick se en film om WWF och Ononfloden, sedan vår svenske guide Adrians bildspel från resan samt en mannekänguppvisning. Tidigt nästa morgon påbörjades hemresan, som gick helt utan problem. I Moskva firade vi en av resenärerna som fyllde 60 med "tårta", serpentiner och ett försök till sång.

Känd burmesisk "skådespelare" har flyttat till Stockholm

Text och bild: Margareta Jonsson Zelleroth

Det hela började en dag i början av februari 2010 då vi var på resande fot i Burma. Just den här dagen skulle vi tillbringa i den mytomspunna staden Mandalay. Dag och jag hade en egen guide och nu skulle vi tillbringa hela dagen tillsammans med honom. Själva staden var inte alls så vacker som vi hade förväntat oss, den var smutsig, dammig och nersliten. Där fanns i alla fall mycket att göra och vi besökte ett otal antal hantverkare, som gjorde allt från att skulptera buddhor i alabaster till att hamra ut bladguld eller slipa jadestenar. Vi besökte också flera olika marknader och naturligtvis ett antal pagoder och tempel. Det gick bara inte att undvika. Den dagen hölls också en buddhistisk ceremoni för unga flickor. Det var som en karneval. Det fanns verkligen mycket att titta på. Vi for runt i traktens troligen äldsta taxi, som knappt

orkade ta sig fram för egen motor, men har man semester skall man ju egentligen inte ha bråttom och det var riktigt skönt att få dessa små pauser på taxins minimala lastflak mellan aktiviteterna. Det var inte svårt att fylla dagen och ef-



ter många timmar i den drygt 30-gradiga värmen började tröttheten komma.

Vi hade ett viktigt besök kvar på listan. Vi ville se en marionetteater och det gladd guiden extra mycket eftersom det var ett av hans stora intressen. Han tog oss dit med glädje. Då pågick ingen föreställning eftersom det var på eftermiddagen, men det var ändå aktiviteter i lokalen. Man drack te, spelade och sjöng lite eller bara kopplade av. Då fick vi syn på honom! Hästen med stort H. Han hängde på väggen. Han verkade ganska sliten med skavsår på hovarna, rufsig man och nött hästtäck. Han var en riktig marionethäst, som hade jobbat ett troligen både hårt och långt liv och en direkt motsats till en nytillverkad souvenirhäst. Trots att vi bara sett honom på håll blev vi stormförtjusta och gick till kassan och frågade om priset. Där satt en ung flicka, troligen en volontär utan beslutsrättigheter, och hon försvann in på kontoret för att fråga. Denna tågordning förhindrade effektivt allt eventuellt prutande. Flickan kom tillbaka och sa en summa som först fick oss att tro att vi hade fått ett pris på hela teatern. Nu hade vi dock redan nästan bestämt oss, vi skulle ta med denna slitna hjälte till Stockholm och där skulle han få ett bekvämt pensionärliv. För en sådan skicklig, stilig och berömd aktör från Mandalays största marionetteater kan naturligtvis priset bara vara högt. Vi slog till. Vi tror att alla var nöjda med affären. Teatern fick en rejäl intäkt, hästen fick pension och vi fick en äkta souvenir från Burma. Av det pryddigt hand-

skrivna kvittot framgår att vi köpt ”1 Horse (professional Puppet)”. Det var inte lätt att hitta omslagspapper eller kasse i lämplig storlek, så vi fick mer eller mindre bara ta honom under armen till hotellet och därifrån skulle vi kunna skriva en helt fristående berättelse om hur man packar en stor marionethäst i en mjuk bag med förhoppning om att den skall komma ända hem utan skador.

Resan gick bra och den ligger nu i en soffa hemma hos oss och vilar sig. Han skall få hänga på en vägg med fin utsikt om vi bara hittar en bra plats.

Nu muttrar nog de av er som är uppmärksamma att jag frångått mina principer. Det var inte länge sedan jag skrev en liten artikel i Briefing om att köpa souvenirer och då framhöll jag att vi egentligen bara köpte små saker som gick att hänga i julgranen. Om det var en lite större sak skulle den definitivt vara antingen användbar eller ätlig. Jag medger att detta inköp inte faller inom ramen, men det här är ett undantag som bekräftar regeln. Visst är väl det tillåtet? Till jul kanske han får ligga mellan halmbocken och tomten vid granen.

Vad han heter? Är man en äkta marionethäst från Burma får man naturligtvis heta Burmario. I Sverige skall vi ju ha efternamn också så jag googlade på nätet och fann att Bjällerhov inte gav någon träff. Det verkade vara ledigt, så Burmario Bjällerhov heter vår nyinflyttade pensionär från Burma.

Min bästa souvenir från: Bhutan, en harmoniflagga

Text: Ulla Lidström

I Bhutan har man den trevliga traditionen att en gång om året ”städa rent” både i det egna huset och i det sociala livet, d.v.s. rensa gammalt groll bland släkt, grannar och vänner. När det är gjort hissar man på hustaket en harmoniflagga, som är stor som ett barnlakan. Vit botten med ett blått, ett rött och ett gult tvärgående band. Naturligtvis köpte jag

en flagga med mig hem. Varje vår, när sommarhuset städats, hissas vår flagga på gäststugan. Sedan sätter vi oss och inväntar den underbara, oändliga sommaren. Harmonin är fullkomlig.

(Än så länge har vi inte behövt rensa något gammalt groll hos grannar och vänner).

Hej igen

Text: Berra

Jag hörde att några undrade om jag blivit refuserad av redaktören i senaste nummer av Briefing. Men – nej, så var det inte. Jag hade bara inte tid. Jag hade blivit uppmanad att också skriva i min egen tidning, ”Sennenbladet”. I synnerhet mina äventyr i Abisko (som jag berättade för er om i nummer 74) väckte beundran. Endel tror knappt det är sant. Men jag har ju bildbevis.

Nu i början av juni besökte jag Södertälje. Medan matte var på utflykt med sina gamla arbetskamrater turistade jag på egen tass. Här är jag på promenad längs Södertälje kanal. Ha en riktigt skön sommar – vilket med *min påls* betyder: Inte *allt för mycket* sol!



Vårträffen i Lidköping 2010

Text och bild: Birgitta Klevfeldt

En solig fredag eftermiddag började SGS:are samlas på Stadt Hotell. Vi blev cirka 100 st. Som brukligt började vi med en förstärkt vickning för att därefter i samlad trupp promenera till Esplanadteatern. Där väntade en av helgens höjdpunkter. Olof Carlsson ställde upp med ungdomar från amatörteatern, Esplanadteatern, och spelade August Strindbergs LEKA MED ELDEN. Bara för oss. Verkligen duktiga skådisar.

Lördagen började väldigt tidigt. Dimman hade lagt sig över staden. Frukosten ser-

verades redan klockan 7. Vi hade ett späckat program framför oss, med inomhusaktiviteter på förmiddagen. Turligt nog för ute började det regna. Kommunfullmäktiges ordförande Marita Bengtsson hälsade oss välkomna till Lidköping i ord och bild. Man upptäckte att det finns mycket att uppleva i och omkring kommunen, som ju ligger så fint vid Väneren. Sedan följde styrelseinfo bl.a. om kommande resor. Två intressanta resor och bäge inriktar sig på öar. Dock vitt skilda från varandra. En går med Grönlandsresor till öar i Norra At-



lanten och den andra med Gränslösa Resor till ögruppen Trobrianderna vid Papua Nya Guinea.

Årsmötesförhandlingarna gick snabbt. Därpå följande punkt handlade igen om öar. Vi fick njuta av kryssningsläkaren Ann Lundéns intressanta kryssning från Komorerna till Komodo. Måste varit en fantastisk upplevelse trots att Ann var i tjänst.

Lagom till lunch ljusnade det ute och



mätta och belåtna kunde vi borda två bussar för utflykt till Kinnekulle med omgivning. Där fick vi uppleva både natur och kultur. Vi besökte Råbäcks Stenhuggerimuseum och vi fick se hur man förr bearbetade Kinnekullestenen. Men där fanns också de som skulpterade av och graverade i stenen. Husaby kyrka ligger vid Kinnekulle och där fick vi guidning. De flesta hann också titta på

Husaby källa där det sägs att Olof Skötkonung döptes. Vid Munkängarna fick vi tillfälle att vandra i lövskogen bland stora vitsippor och gulsippor. Där växte också ramslök och tack vare att solen sken doftade den. Det är nu den ska skördas. Och så hade man gjort i Hällekis dit vi for. För att just få dricka ramslökssoppa och äta gott bröd till. Kaffe på maten fick vi uppe på Kinnekulle där vi njöt av den vackra utsikten. Bara lite otur att de vilda körsbärsträden inte slagit ut ännu.

Söndagen började också tidigt. Nu fick vi se och höra rapporter från de SGS-resor som gått av stapeln sedan sist. Först ut var Stefan Karlsson som visade bilder från en av Taiwanresorna. Trots regn och tidigare jordras var det en givande resa. Taiwan har mycket att visa upp. Storstad med riktiga skyskrapar. Men också vacker natur. Burmaresan måste också varit ett lyckokast. Det framgick både av Ing-Maries bilder och hennes härliga berättelse.

Att Sverige sysslade med slavhandel förr i tiden var nog inte så bekant för alla. Tack vare författaren Janne Lundström fick vi veta en del om Guldkusten och Sveriges slavfort Karlsborg i Ghana. Träffen avslutades med en härlig lunch innan vi skildes åt.

Tack för en trevlig helg.

Fler bilder från Lidköping

Foto: Dag Jonsson



Besöker S:t Sigfrids källa invid Husaby kyrka



Lyssnar andaktsfullt på den inspelade guidningen i Husaby kyrka



Besöker Stenhuggeriet i Råbäcks hamn och lyssnar på Tage Claessons berättelser.

NY MEDLEMSFÖRTECKNING I HÖST

Kontrollera din adress och meddela mig eventuell ändring. Din nuvarande adress i mitt register är den som finns på baksidan av senaste Briefing. Telefonnummer och epost kontrolleras i medlemsförteckningen från 2008. Stämmer det eller du vet att du meddelat nya uppgifter behöver du inte göra något mer.

Tack för hjälpen Elly Mattsson

Epost elly.mattsson@telia.com

Resemästarens sidor

På vårträffen i Lidköping fick vi se fina bilder och höra om den spännande och mycket uppskattade SGS-resan till Burma.

På träffen presenterades två nya reseförslag; Nordatlantens öar med Grönlandsresor och Trobrianderna med Gränslösa Resor. Störst intresse visades för Trobrianderna, så det blir nästa SGS-resa.

Resan till Guldkusten är fullbokad med flera personer på väntelista, men det finns fortfarande chans att följa med på den tankeväckande resan till Nordkorea och Kim Il-sungs födelsedag.

Är du intresserad av att få program på någon av resorna ska du kontakta respektive arrangör.

Läs mer om SGS-resorna på vår hemsida, www.sgsresa.nu!

Lotta Borgiel, Resemästare

Kalendarium

Guldkusten

22 december 2010 -

14 januari 2011

4 februari 2011-

27 februari 2011

Fullbokad!

Nordkorea

10 – 17 april 2011 (10 -

24 april inkl Sydkorea)

Boka!

Trobrianderna

Ca 3 veckor runt

november 2011

Anmäl intresse!

GULDKUSTEN

En fullspäckad resa genom GHANA, TOGO och BENIN med mycket folkliv, marknader, voodoo, musik, historia och natur:

Följ med på denna ovanliga SGS-resa till de tre västafrikanska länder som anses vara voodoo-kulturens vagg. Härifrån spreds voodoo med bland annat slavhandeln till främst Brasilien, men även till Haiti, Kuba och andra länder i Västindien. I Ghana, Togo och Benin lever den starkt kvar och har än i dag en framträdande roll i det dagliga livet. Vi kommer ofta att stöta på voodoo på vår färd och får bland annat se präster utföra sina offerceremonier vid heliga altare och offerplatser. Redan år 1653 etablerade Svenska Afrikanska Kompaniet en handelspost i nuvarande Ghana och lät uppföra handelsfortet Carolusborg direkt vid kusten. Efter viss om- och tillbyggnad står fortet kvar än i dag och är upptaget på UNESCO:s världsarvslista sedan år 1979. President Barack Obama besökte det vid sin korta visit i Ghana i juli i år. Vi kommer givetvis också att göra ett grundligt besök i fortet som numera heter Cape Coast Castle.

Ashanti, Lobi, Gourounsi, Dagari, Talensi, Dagomba, Konkomba, Taneka, Taberma och Somba är bara några av de många olika stamfolk vi möter på vår väg. De har i grunden liknande levnadsförhållanden, men skiljer sig mycket åt i detaljerna, inte minst vad beträffar bostäder. Flera av dem bygger jättelika, närmast fortifierade bostäder mitt ute bland sina fält. Vår lokale expertguide berättar mycket om deras dagliga tillvaro och deras kultur.

Avgången i december kommer att innehålla en voodoo-ceremoni i Ouidah, Benin, då en mängd festklädda voodoo-anhängare vandrar vägen ”of no return” ner till stranden för att hedra alla de miljontals slavar som lämnade den afrikanska kontinenten. Deltagarna på avgången i februari kommer att vara med om en ceremoni med de välkända Zangbeto maskerna. De påminner mest om vandrande höstackar med män i trance mitt i dem, men de är egentligen stränga nattvaktare hos Yorubafolket.

Västafrika är inte känt för något omfattande djurliv, men det finns faktiskt några reservat som är sevärda även om de inte kan mäta sig med reservaten i östra och södra Afrika. Vi tillbringar två dagar i Parc National de la Pendjari i nordligaste Benin.

ALLA KAN DELTA - RESAN ÄR INTE SÄRSKILT ANSTRÄNGANDE

Vi reser alla gemensamt i en rejäl buss utom i Pendjari, där vi åker i speciella safari-

bilar. Vi bor på hotell alla nätter. Hotellen är för det mesta av god eller hyfsad standard, men längst ut i bushen måste vi några gånger räkna med hotell av s.k. ”lokal standard”. Frukost och lunch in-tar vi i regel på hotellen medan luncherna ofta är i form av en kall picknick i naturen eller en enkel måltid i någon lokal restaurang.

Tidpunkten för resan är vald med tanke på att det då är minst risk för regn. Räkna med torr luft och dagstemperaturer på upp till över 35 grader i de norra delarna av länderna. Närheten till havet innebär hög luftfuktighet med viss risk för regnskurar och cirka 30 grader på eftermiddagarna i de södra delarna.



Resan, som är endast för medlemmar i SGS, leds av Magnus Andersson och en erfaren, engelsktalande lokal guide.

Datum & preliminärt pris:

22 december 2010 - 14 januari 2011, (24 dagar), ca 48 000 kronor

4 februari 2011 - 27 februari 2011 (24 dagar), ca 46 000 kronor

Önskar du mer information: Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, e-post info@granslosaresor.se

NORDKOREA KIM IL-SUNGS FÖDELSEDAG
med möjlig påbyggnadsvecka i Sydkorea
10 – 17 april 2011 / 10 -24 april 2011

Följ med Jörgen Fredriksson, asienkännare och delägare i Världens Resor, på en resa till Nordkorea, det kalla krigets sista utpost och världens idag mest slutna stat. Vi kommer hit när Kim Il-sung, Den Store Ledarens, födelsedag firas med stort skådespel och tusentals koreaner i färggranna kläder dansar på Kim Il-sungs torg.

Vi börjar i Pyongyang och ser de otaliga hyllningarna till Kim Il-sung och den nuvarande ledaren Kim Jong-Il. Triumfbågen, Juchetornet, Kim Il-sungs maosuleum och flera andra monumentala byggnader har byggts för att imponera på omvärlden. Det är inte ofta vi får tillåtelse att möta vanligt folk, men när vi besöker stadens nöjesparker, åker tunnelbana och gör ett besök på



Barnpalatset så får vi sakta men säkert fram en tydligare bild av Nordkorea. Besök på muséet för amerikanska krigsövergrip samt besök vid DMZ ger oss en bild av hur Nordkoreas alldeles egna syn på omvärlden ser ut. I den gamla huvudstaden Kaesong besöker vi gamla konungagravar, ett vackert Konfuciusstempel och bor i traditionell stil i den gamla delen av staden.

Vi erbjuder också ett påbyggnadspaket med färdledare under en vecka i Sydkorea med stopp i megastaden Seoul, gamla huvudstaden Gyeongju och Sydkoreas andra stad Busan med några av landets finaste stränder. Vi lovar en oerhört tankeväckande resa.

Resans pris: Nordkorea 21 800 kr (8 dagar), Nord- & Sydkorea (15 dagar) 31 800 kr.

Tid: 10 - 17 april 2011, 10 - 24 april 2011 inkl Sydkorea.

Bokning: Världens Resor, tel 08-669 55 25, e-post jorgen@varldensresor.se

TROBRIANDERNA

Ca 3 veckor runt november 2011 under ledning av Anders Källgård.

Trobrianderna eller Kiriwina Islands tillhör Papua Nya Guinea i Melanesien, men människorna bär tydliga drag av polynesier. På öarna finns också lämningar från stentempel som påminner om dem man hittar i Polynesien. Trobrianderna blev kända genom antropologen Bronislaw Malinowskis bok, *The Argonauts of the Western Pacific*. Boken blev en av de mest kända och inflytelserika böckerna inom antropologi.

Trobrianderna är korallöar till skillnad från d'Entrecasteaux-öarna som vi besöker på vägen dit. Lasancayöarna som vi också angör på vår seglats tillbaka till Papua är atoller och vattnen här är extremt rika på liv - ett eldorado att snorkla och dyka i!



Vår resa

Vi flyger till Papua Nya Guineas huvudstad, Port Moresby, med Air New Zealand och Air Niugini. Där besöker vi bl a Nationalmuseet och Botaniska trädgården. Dagen därpå flyger vi vidare till Alotau lite längre öster ut på ön. Vi ser oss om i staden och gör oss redo för vår kryssning. Dagen efter stävar vi ut på Stilla Havet. Vi har chartrat båten Spirit of Niugini som har plats för 15 SGS-are och vår färdledare, Anders Källgård. Under 10 dagar utforskar vi många öar i och omkring Trobrianderna. Tack vare att vi har vår egen båt kan vi ta oss till öar och byar som sällan besöks. Vi bor ombord och gör dagsutflykter i land. Vår sluthamn är Tufi på fastlandet. Här stannar vi några nätter innan flyget tar oss hem. Den som vill förlänga resan har möjlighet att göra detta.



Preliminär tid: 3 veckor runt november 2011

Budgeterat pris: 50 000 kr + flyg ca 20 000 kr

Antal deltagare: 15 SGS-are

Färdledare: Anders Källgård som ledde resan till Pitcairn och som berikat våra SGS-träffar med föredrag från olika öar i världen.

Intresseanmälan och mer information: Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, e-post info@granslosaresor.se

B



ÅRS-SGS, CO EBY Mattsson,
Snickarbacken 8, 130 22 Enkoping



BURMA Irrawadyfloden

Under fyra dagar färdas vi på Irrawadyfloden från Bagan till Mandalay. Vi bor bekvämt ombord på nyrenoverade RK Pandaw från 1947 som vi chartrat för denna resa. Från båten spanar vi efter floddelfiner och gör strandhugg i gamla huvudstäder. Avas gamla huvudstad besöker vi med hästdroskor och den berömda teakbron i Amarapura ser vi från småbåtar.

Vår resa börjar och slutar i den kolonialt präglade staden Yangon där vi vandrar mellan hindutempel och synagogor. I Mandalay besöker vi olika hantverkskrän i små grupper tillsammans med tolkar och på Inlesjön åker vi båt mellan byar byggda på pålar.

Datum: 28 jan-12 feb 2011 & 27 jan-11 feb 2012.

Pris per person: 37.500 - 39.000 kr beroende av vald hyttkategori.



Världens Resor

www.varldensresor.se Tel 08-669 5525