

SGS Island - Hornstrandir 03 - 10 juli 2016 Deltagare 18 personer



03 JULI - Ankomst

Gruppen hälsas välkommen och bussen kör utan större stopp till Borgarnes som ligger ca. 12 mil, ca 2 timmar från flygplatsen. I byn Borgarnes blir det ett lunchstopp på Borgarnes Settlement Center" se länk [här](#).

Ca kl. 13:00 Kör vi vidare till Snaefellsneshalvön där den karaktäristiska vulkanen Snaefell med sin glaciär Snaefellsnesjökull ligger. Den spelade en viktig roll i författaren Jules Vernes bok "Resan till Jordens Medelpunkt".

Vägen går förbi Kratern Eldborg, som är 100 meter hög och belägen mitt i ett lavafält och vi besöker även basaltkolumnerna i Gerduberg och stranden Ytri Tunga, den senare känd för sälar som ligger och lapar sol på klipporna.

I Budir finns lämningar efter ett fiskesamhälle som övergavs på 1800-talet. Kvar finns ett hundratal husruiner som på ett spökligt sätt avslöjar tidigare bebyggelse. Husen var byggda av lavasten. Människorna som bodde här exporterade torkad fisk till England redan på 1500-talet. Här finns även lämningar efter irländska eremiter som bodde här innan Island började befolkas av vikingar.

I den lilla fiskebyn Arnarstapi kan ni beundra dess fantastiska basaltklippor och i den lilla byn Hellnar gör vi ett kort kaffestopp på ett av Islands mysigaste kaffehus "Fjöruhuset" som betyder strandhuset.

Resan går vidare till stranden Dritvik. Här ligger fyra stenar som förr användes för att testa unga mäns styrka innan de gavs jobb på något fiskefartyg. Den minsta stenen väger 23 kilo och den tyngsta 155 kilo. Den som bara klarade av att lyfta den lättaste fick ingen anställning. På stranden ligger också resterna av en brittisk trälare som förläste 1947. Bara 5 av de 19 besättningsmännen kunde räddas. Plåtesterna minner om att människan ibland är helt utelämnad åt naturens krafter.

På Öndverdarnes, låg tidigare en farm. Nu återstår bara rester av grunden som minner om tidigare bebyggelse. Här finns en liten fyr och ett stort träkors. Platsen är fridfull med rikt fågelliv, men hårt vindutsatt.

Vidare går resan till Bjarnarhöfn där ni kan smaka på haj och torkad fisk och andra

delikatesser och denna dag avslutas i byn Stykkisholmur vackert belägen vid havsviken Breidafjörður. Området har varit bebyggt sedan 1000-talet och var hem för anhängare till asatron. En av de heligaste platserna för dessa var Helgafell, det heliga berget som ligger en bit utanför staden. På toppen av berget låg ett tempel tillägnat guden Tor. När invånarna kristnades revs templet och det byggdes en kyrka vid foten av berget. Övernattning på Bed & Breakfast i Stykkisholmur och välkomstmiddag på restaurangen "Sjavarpakkihusid" som ligger nära hamnen.

04JULI - Breidafjörður Islands skärgård – Latrabjarg - Isafjörður

I dag måste alla ta sina resväskor och vara nere på hamnen senast kl. 08:30 ca. 5 min. promenad från ert boende. Passa på att ha handduk och badkläder i handbagaget samt något att dricka och stoppa i munnen i fall ni blir hungriga innan vi når fram till lunch eller middag.

Kl. 09:00 avgår vi med båt över Breiðarfjörður som är fågelskådarnas paradiset, där finns det störst chans att se havsörnen, kungen av isländska fåglar.

Vid 12:15-tiden anländer vi till "Brjanslaekur" där ni möts av vår buss och guide som kommer att ta hand om er de närmaste 5 dagarna. Nu har alla hunnit bli hungriga och vi börjar med en lunch på Hotel Flokalundur som ligger i närheten vackert beläget i naturen.



Efter lunch går vägen vidare till Latrabjarg Europas största fågelberg med lunnefågel, sillgrisslor, spetsbergsgrisslor, tordmular, tretåig mås, stormfågel i en enda röra.



Resan fortsätter norrut och efter ca. 2,5 timmar stannar vi och badar i en varm naturkälla som ligger i fjorden Reykjafjörður "Rökfjorden" och när vi har badat färdigt fortsätter vi vår resa hela vägen till Isafjörður som är den största byn på Vestfjordarna med ca 3000 invånare.

Här övernattar vi i Det Gamla Gästhuset och äter middag tillsammans på Braedraborg Café.

05 Juli

En dag fylld med tvärkulturell erfarenhet. Möt lokalbefolkningen vid kanten av polcirkeln

och lär dig hur de behandlar förstklassiga fiskprodukter i ett litet men blomstrande samhälle. Vi besöker också Bolungarvik som är den nordligaste byn på Västfjordarna, Osvör och sjömuseum Nedstakaupstad en fascinerande kopia av ett gammalt fiskeutpost. Dessutom finns det ett naturhistoriskt museum i staden som är värd av en omfattande fågel- och däggdjursamling med bland annat en isbjörn. En annan populär besökspunkt är toppen av Bolafjall Mountain som erbjuder en svindlande utsikt. Det finns en väg hela vägen till toppen till en radarstation längst upp. Självklart passar vi på med lunchstopp under dagen och vi övernattar återigen i Det Gamla Gästhuset och äter middag tillsammans på en av de fina restaurangerna detta område har att erbjuda.



06Juli - Hornstrandir



I dag packar vi vandringskläder och tar på oss vandringskor till 2 nätter / 3 dagars äventyr till det obefolkade och väglösa vildmarken Hornstrandir. Lämna kvar alla finkäder och högklackarna i ett förråd som er guide hänvisar er till. Nu blir det en båtresa tills vi anländer till det före detta samhälle Hesteyri och nu kommer ni in i scenen från författaren Yrsa Sigurdardottirs bok "Jag vet vem du är". En glaciär på nära håll, några vackra kyrkor, ett band av



ödegårdar, mängder av fåglar. Området har mycket blommor då det här inte finns

några får som betar av markerna, detta r ganska unikt på Island. Här finns även chans att få syn på fjällräv. Vi gör lätta vandringar i området, bland annat till valfångsstationen som Norrmän byggde i slutet av 19-talet och blev senare en sillstation och användes som en fram över senare världskriget. Vi övernattar i det gamla Läkarhuset och avslutar denna dag med sägner från denna avlägsna stad.

7 Juli - Adalvik



Denna dag packar vi ihop våra saker och gör en en lätt vandring till Stakkadalur som ligger i viken Adalvik. Vandringen är omkring 9 km och tar ca. 6 timmar i lugn takt. Höjden är ungefär 300 meter och promenadstig hela vägen som ibland kan bli lite stenig och på ett ställe tar vi oss även över en liten flod. Ta med gästavar!!

Denna led är mycket vacker med panoramautsikt över hela fjordsystemet och angränsande vikar.

Denna kväll avslutas som förra kvällen med grill och sägner. Övernattningen som inte är någon lyx blir i en sommarstuga och här behövs det sovsäckar. Ni kan ta med egna sovsäckar om ni föredrar annars finns det att låna.



8 Juli

Efter frukosten packar vi våra saker och vandrar till "Latrar" som också ligger i viken Adalvik. Latrar var förr en blomstrand by men idag är det bara en plats dit ättlingar till de som förr bodde här som nu besöker stället några veckor på sommaren. En båt hämtar upp oss på eftermiddagen och tar oss tillbaka till Isafjörður där vi äter middag på fiskrestaurangen Tjörúhusid (OBS! serverar bara fisk). **(Fisk allergiker?)** Kl. 20:25 avgår vårt flyg som tar oss till Reykjavik och transfer till Hotell Fron www.hotelfron.is där ni bor det närmaste 2 nätterna med frukost inkluderat.

09Juli

Denna dag har ni till eget förfogande och eventuella dagsutflykter.

10Juli

Ni som ska hem idag hämtas på Hotel Fron vid 12:00-tiden och bussen tar er till det berömda utomhusbadet Blå Lagunen som är en oas mitt i ett lavafält och får sitt vatten direkt från geotermiska källor. Vattnet innehåller naturligt aktiva ingredienser såsom välgörande mineralsalter och gröna alger som hjälper dig att slappna av och undfly vardagens stress och måsten. Den vita kiselleran som skonsamt rengör och skrubbar din hy har en vitaliserande effekt, medan de blågröna algerna ger din hud näring och gör den mjuk och len. Mineralsalterna har en balanserande och avkopplande inverkan på både kropp och själ.

Vid 14:00 tiden är det dags att ge sig av till flygplatsen och flyget hem som avgår vid 16:30-tiden.



Pris per person:

SEK 23.850.- /pers. i dubbelrum /delade rum på Hornstrandir

Priset inkluderar:

Flyg från ARN/CPH/OSL/GOT till Keflavik tur och retur
Flyg från Isafjördur till Reykjavik
7 nätter 8 dagars aktiviteter på Island
Buss och engelsk/svensk talande guide enligt program
Inträdesavgifter enligt program,
Helpension dag 2-7 Middag dag 1 och frukost dag 8
Yrsa Sigurdardottir roman "Jag vet vem du är"
Information material om Island
Karta över Island och Hornstrandir
Skatter och avgifter.

Priset inkluderar inte:

Res- och avbeställningsförsäkring.
Reseförsäkring är ett krav.