

Rundresa i Palestina och Israel

Kultur och naturresa 8 dagar november 2015



Ett besök i Palestina och Israel ger oss många upplevelser! Intressant historia, olika religioner och fängslande natur. Vi besöker kända platser som födelsekyrkan i Betlehem, klagomuren i Jerusalem, Kung Herodes ökenfästning Masada och Jeriko – världens äldsta stad, men vi kommer också att träffa människorna som bor här idag. Barnen på Siraskolan i Betlehem ser fram emot att få träffa oss svenskar och kvinnorna på hantverks-kooperativet i Idla vill gärna visa oss sitt arbete. Det ”heliga landet” bjuder också på naturupplevelser med karga öknar, grönskande oaser, vägar kantade av dadelpalmer och bad i Döda Havet. En resa till Palestina och Israel gör oss också påmind om den pågående konflikten i området. Vår resa tar inte ställning i frågan utan det är upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning.

Dag 1: **Sverige-Tel Aviv-Jeriko**
Flyg till Tel Aviv där vi träffar vår reseledare och lokalguide och fortsätter resan i buss mot Jeriko. Vi stannar till på en utkiksplats där vi har en vacker vy över Jerusalem för picknick. Nu närmar vi oss Döda Havet och staden Jeriko. Vi stannar vid ”nollpunkten” och konstaterar att vi faktiskt får titta ner på Döda Havet som ligger flera hundra meter under havet. Under eftermiddagen når vi vårt hotell och på kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag.
(picknic lunch och middag ingår)

Dag 2: **Gamla Jeriko, Hishams palats och Dödahavsruellarna**
Jeriko är den äldsta staden i världen och även en av de lägst belägna städerna, då den är belägen ca 250 m under havsnivån. Redan i Bibeln omnämns Jeriko som palmernas stad och här i Jordandalen har man ett perfekt klimat för att odla olika citrusfrukter, dadlar, mandel och fikon. Vi börjar med att besöka höjden Tell es-Sultan mer känd som Gamla Jeriko. Sedan besöker vi ruinerna av Hishams Palats, som är ett av de viktigaste monumenten inom islamsk arkitektur. Vi ska också ta en åktur med linbanan upp till Frestelsernas berg och härifrån har man en strålande utsikt över Jeriko och omgivningarna. Vår buss kör oss ner mot Döda Havet och nationalparken Qumran. Den här platsen blev känd 1947 då en herdepojke hittade Döda Havsrullarna i en grotta i området.
(Frukost, lunch och middag ingår)

Dag 3: **Masada och Ein Gedi**
Förmiddagen ägnar vi åt den världsarvslistade fästningen Masada. På en 300 m hög klippa i Negevöknen lät Herodes uppföra en fästning och ett palats och de välbevarade ruinerna är en av Israels största sevärdheter. Här uppe har man milsvid utsikt och vi kan se ut över Israel, Jordanien, Döda Havet och öknen. Den som orkar och vill kan ta sig upp till toppen till fots via ”ormstigen” eller den romerska rampen, men de flesta väljer säkert den bekvämare linbanan som tar oss dit på några minuter. Efter det att vi utforskat Masada äter vi en lättlunch

vid Döda Havets strand och fortsätter sedan till nästa utflyktsmål. Mitt i den torra och bergiga öknens hittar vi, Ein Gedi, en grönskande oas med vattenfall, palmer och vandringsleder. Det finns två ökenbäckar i reservatet och tack var dem grönskar oasen året om.

(Frukost, lunch och middag ingår)



Masadaklippan sett från ovan



Utsikten från Masada är milsvid

Dag 4:

Döda Havet och mosaik

Vi besöker mosaikcentret i Jeriko. I Palestina har man en stark tradition att göra konstverk i mosaik och centret arbetar för att bevara och utveckla tekniken. Efter lunch åker vi ner till Döda Havet för att bada i världens saltaste hav. Döda havets strand är världens lägst belägna plats. Precis som namnet berättar så är detta ett hav utan något liv, vattnet är så salt att inga fiskar eller växter kan leva där och saltet gör att man flyter som en kork. Vattnet innehåller många mineraler som inte finns i vanliga hav och det är populärt att smörja in sig i Dödahavslera.

(Frukost, lunch och middag ingår)



I Döda Havet flyter man som en kork



Här hittat vi också världens lägst belägna bar

Dag 5: söndag

Jeriko-Jerusalem-Betlehem

Efter en kort bussresa når vi Jerusalem, en stad som har stor religiös betydelse för människor med olika trosuppfattning. Staden har en lång och stormig historia och sevärdheterna är många. Redan på 1000-talet styrde som bekant korstågen mot det Heliga landet. Vi börjar med att besöka den Gamla staden där vi bland annat ser Uppståndelsekyrkan och Klippdomen på Tempelplatsen (Haram Al Sharif). Jerusalem är judendomens allra heligaste stad och Västra muren "klagomuren" är den heligaste platsen. Hit vallfärdar judar från hela världen för att be och en del lämnar även skriftliga böner i murspringorna. Efter lunchen fortsätter vi till Nya Jerusalem där vi ser Olivberget, Getsemane trädgård och Kidrondalen. Nu styr vi kosan

mot Betlehem och vi får räkna med att det tar en liten stund att passera gränsövergången eller checkpointen som den kallas. Man förstår att det är besvärligt för de Palestinier som arbetar i Jerusalem och måste passera gränsövergången varje dag. Vi checkar in på vårt centralt belägna hotell och avnjuter sedan en gemensam middag. *(Frukost, lunch och middag ingår)*



Klippsdomen på tempelplatsen



Västra muren - Klagomuren

Dag 6:

Betlehem

Nu är det dags att bekanta sig lite närmre med den stad som har så stor betydelse för många människor oavsett religiös tillhörighet och trosuppfattning. Här blandas böneutropen från minareterna med kyrkklockornas ringande och mängder med pilgrimer från hela världen vallfärdar till staden varje år. Vi besöker den berömda Födelsekyrkan, som så sent som 2012 fick en omdiskuterad plats på Världsarvslistan. Lunch på en traditionell Palestinsk Falafelrestaurang och därefter går vi för att se den höga och långa muren som isolerar de Palestinska områdena från Israel. Barriären mellan länderna har stora konsekvenser för människorna i båda länderna och muren är täckt med graffiti konst med olika budskap. Nu väntar ett spännande besök! Vi ska besöka en svensk skola för Palestinska barn med skriv- och lässvårigheter. SIRA, Swedish International Relief Association, har sedan slutet av 60-talet bedrivit hjälparbete bland barn på Västbanken. Skolan är öppen för alla barn med särskilda behov oavsett religionstillhörighet och samhällsgrupp. Lärarna är Palestinska och all undervisning sker på arabiska. Barnen på skolan tycker därför att det är extra kul när svenskar kommer på besök. *(Frukost och lunch ingår)*



Den höga muren är fylld med graffiti



SIRA skolan i Betlehem

Dag 7:

Herodium, Idna och Hebron

Efter frukost tar vi bussen till Herodium, ruinerna efter Kung Herodes fästning och palats, som är insprängt i ett konstgjort berg på 758 meters höjd. Under romartiden var detta ett av de

allra största palatsen i romarriket med egen teater, badhus och tunnelsystem. Vi åker vidare till byn Idna för att besöka ett hantverkskooperativ där man tillverkar vackra och välgjorda handarbeten. I Palestina är det vanligt att kvinnorna inte får eller har möjlighet att arbeta, men vi träffar en driftig kvinna som sett till att runt 150 andra kvinnor i byn nu har möjlighet att tjäna lite egna pengar. Kvinnorna arbetar i hemmet där de gör vackra handarbeten som sedan säljs på marknader och i affärer. Vi serveras en hemlagad lunch och får förstås möjlighet att handla i butiken. Vi åker vidare till Hebron som är den största staden på Västbanken. Här gör vi en rundtur och ser bland annat Ibrahimmoskén ”Haram Al Khalil”. Det blir också lite tid för shopping då vi vandrar genom de välfyllda basarerna. Hebron är också känt för sitt vackra glas och vårt besök i staden avslutas med ett besök i en glasfabrik. Åter i Betlehem äter vi avskedsmiddag på Tältrestaurangen där vi serveras traditionell palestinsk mat.

(Frukost, lunch och middag ingår)



Idna kvinnorna är mycket stolta över sitt arbete



Typiskt bostadshus i Idna

Dag 8:

Betlehem-Tel Aviv-Sverige

Efter frukost checkar vi ut och lämnar vi Betlehem för att resa till Tel Aviv och vidare med flyg till Sverige.

(Frukost ingår)

Indikationspris (beroende på säsong, flygpris osv.)

16.900 kr

Enkelrumstillägg

2.745 kr

I priset ingår:

- Flyg i ekonomiklass Sverige – Tel Aviv t/r inkl skatt
- Alla lokala transporter i Palestina och Israel enligt program
- Alla utflykter, besök och entréer enligt program
- Del i dubbelrum 7 nätter på hotell
- 7 frukostar, 7 luncher, 6 middagar
- Svensk reseledare och engelsktalande lokalguide under vistelsen i Palestina och Israel

Tillkommer: Dricks till guide och bussförare ca 7 USD/pers/dag



Tel. 0151-209 00 E-post: info@granslosaresor.se Internet: www.granslosaresor.se