



Surinam, Franska Guyana & Guyana

med Anders Haglund som färdledare

2 april-17 april 2016

2 april-24 april 2016 med Bonaire och Curacao



Surinam, Guyana och Franska Guyana är tre av de minst besökta länderna i Sydamerika (även om Franska Guyana egentligen är en del av Frankrike). För oss har de blivit kända mycket tack vare Jan Lindblads resor i området. Det är otillgängliga områden utan egentliga sevärdheter – så när som på den vidsträckt orörda regnskogen och de många folkgrupperna med ursprungsbefolkning!



Surinam: orörd regnskog, amerindianer och världsarv

Surinam är ett mycket glest befolkat land. Här bor bara 3 personer/kvadratkilometer och totalt är det bara drygt en halv miljon människor i hela landet. I april då vi är där kommer den största av sköldpaddor upp för att lägga ägg, havslädersköldpaddan som blir över 2 meter lång. Det sägs vara över hälften av den totala atlantpopulationen som kommer upp här i Galibi, så vår chans att få se dessa gigantiska urtidsdjur är stora.

I små flygplan flyger vi cirka 75 minuter ut i regnskogen till vårt trevliga ekolodge. Med lokala naturguider färdas vi med båt på floden för att utforska den ostörda regnskogen. Vi gör också exkursioner till fots, besöker en av amerindianernas byar och får lära oss mer om deras sätt att leva. Vår lodge arbetar aktivt för hållbarhet både ekologiskt och socialt och har anställda från de angränsande byarna.

Franska Guyana: Staden St Laurent och fängelsehistorien

Franska Guyana är det enda landet i Sydamerika som inte är självständigt. Här besöker vi gränsstaden St Laurent och får ta del av landets långa historia som deportationsort för fångar.

Guyana: Kaieteur Falls och regnskog

Kaieteur Falls i Guyana är med sina 228 meter nästan 5 gånger högre än Niagarafallen. Deras otillgängliga läge ger oss anledning att göra en fantastisk flygtur över ett av Sydamerikas största, oavbrutna regnskog. Vi fortsätter till vår lodge varifrån vi utforskar regnskogen innan vi återvänder till Surinam för att flyga hem eller till Curacao och Bonaire för den som vill förlänga resan en vecka.

Curacao och Bonair

Du kan förlänga resan en vecka och stanna på Curacao och Bonaire på hemvägen. Här finns dykning och snorkling i världsklass med siktdjup på 50-60 meter, men också härliga stränder och fina utflykter inåt ön. Vi bor på trevliga lodger vid havet, varifrån du lätt kan göra egna utflykter. Gruppen i mars hyrde bil och det rekommenderar de varmt. Glöm inte att ta med körkort! Under veckan ingår flyg och logi, men inga måltider. Du väljer själv var du vill äta och hur du spenderar dagarna.



Program dag för dag



Dag 1, 2 april: Flyg till Paramaribo via Amsterdam. Morgonflyg med KLM till Surinams huvudstad Paramaribo där vi landar sen eftermiddag. Vi blir mötta av vår lokala agent och åker in till vårt fina hotellet Eco-resort vid Surinam-floden, helt nära stadskärnan.

Här kommer vi lägga märke till den fantastiska rasblandningen. Javanaser, mulatter, afrikaner, indier, kineser, holländare, libaneser och judar! Det officiella språket är holländska, men de flesta talar lite engelska. Alla talar Sranang Tongo (taki taki eller det "surinamesiska tungomålet"), en blandning av holländska, portugisiska, franska, engelska, javanesisk, hindi, kantonesiska och afrikanska språk. Paramaribo är sannerligen en kulturell smältdegel!

Dag 2, 3 april: Stadsrundtur i Paramaribo, besök på plantage och fågelskådning står på dagens program. Efter en tidig frukost besöker vi plantaget Peperpot. Det är ett av de äldsta i Surinam och fanns redan på 1600-talet. Fortfarande växer kaffe och kakaobuskar och många byggnader finns kvar, men idag är det kanske främst känt för sin rikedom på fåglar. Längs vägen tillbaka till Paramaribo besöker vi Nieuw Amsterdam friluftsmuseum, där vi får en guidad visning. Lunch äter vi på en liten javanesisk restaurang i Tamanredjo.

På eftermiddagen gör vi en omfattande stadsrundtur i Paramaribo. Vi ser världsarvet, den gamla delen av staden och besöker Fort Zeelandia, promenerar till Självständighetstorget, presidentpalatset, besöker marknader med hantverk, tropiska frukter och kryddor.

Övernattning på hotell Eco-resort.



GRÄNSLÖSA RESOR



Dag 3, 4 april: Vi flyger 75 minuter söder ut över ett hav av regnskog till **Palumeu Jungle Lodge** som är vår bas de närmaste 5 dagarna. Efter att vi har installerat oss äter vi picknick lunch på en av öarna i floden. Till kvällen får vi en läcker måltid tillagad på lokala råvaror tillagade över en öppen eld.

På lodgen där vi bor är trio och wajana amerindianer som bor i området utbildade och anställda och våra "hyddor" är byggda på traditionellt sätt. För elektricitet har de satt upp solpaneler.

På eftermiddagen besöker vi en närliggande amerindianby och efter middagen får vi en föreläsning om Amazonas äldsta befolkning, amerindianerna.

Dag 4, 5 april: Heldag i regnskogen med båt och till fots. I gryningen åker vi med båt ner för Tapanahony-floden. Vi ser regnskogen vakna och spanar efter apor, tukanfåglar, papegojor, utter med mera. Vi stannar på ett lämpligt ställe och äter vår medhavda frukost. Med våra båtar fortsätter vi på floden till platsen där stigen går upp till Potihill. Härifrån får vi fina vyer över regnskogen. Vi återvänder till vår lodge där lunchen serveras.

På eftermiddagen visar några skickliga indianer oss konsten att hantera pil och båge och den som vill får chans att prova. I solnedgången tar vi en promenad för att spana fåglar och kajmaner. Tillbaka på lodgen väntar middagen och därefter en föreläsning om Amazonas regnskog.

Dag 5, 6 april: Liksom igår ger vi oss ut i båtar på floden tidigt innan frukost för att se och höra regnskogen vakna. Efter frukost åker vi på floden till **Mabukaforsarna** där man kan bada i poler, njuta av naturlig massage i vattenfallen eller upptäcka regnskogen till fots. Här finns en stig med information om träd, växter och djur. Till lunch bjuds vi en härlig grill lunch vi sent kommer glömma. Sent på eftermiddagen i skymningen vänder vi hemåt. Efter middagen kan den som vill följa med på en **nattexkursion på floden**.



Dag 6, 7 april: På morgonen gör vi en exkursion till fots i den tropiska regnskogen. Eftermiddagen är fri att paddla kanot, bada i floden eller bara ta det lugnt och summera upplevelserna.

Dag 7, 8 april: Vår sista dag i Surinams regnskog. Vi ger oss återigen ut i gryningen på floden för att njuta av morgonens tidiga ljud. Efter frukost går vi till en av **indianbyarna**. Flyg **tillbaka till Paramaribo** där vi tar in på vår lodge Eco Resort Inn och avnjuter vår middag.

Dag 8, 9 april: Med buss till Galibi naturreservat för att spana sköldpaddor



Resan går öster ut till staden Albina och byn Christiaankondre vid gränsloden till Franska Guyana. Resan tar cirka 3 timmar. Vi bor vid havet i dubbel- och flerbäddsrumsrum på Christiaankondre Lodge. I byn bor karibindianer, ättlingar till slavar, som försörjer sig på fiske och jordbruk. I Guyanaländerna lever

karibindianerna kvar med språk och kultur, medan de nästan helt dött ut i resten av den karibiska övärlden. Karibindianerna fick ge namn till Karibien och ordet "kannibal".

På kvällen ska vi besöka **Galibi naturreservat** där havsköldpaddor kommer upp för att lägga ägg. Vi får en introduktion och åker sedan i båt till Baboensanti-stranden. Så här års är det flera arter som kommer upp, men vi är framför allt intresserade av den största, havslädersköldpaddan. Så här års är det mycket goda chanser att få se den och är den där syns den. Med sina upp till 2,5 meter och närmare ett ton är den svår att missa!

Dag 9, 10 april: Med båt till St Laurent i Franska Guyana och åter Paramaribo Efter frukost kan den som vill strosa en stund i byn innan vi återvänder med båt till Albina och fortsätter över gränsloden Marowijne till staden **St Laurent i Franska Guyana**. Vi gör en stadsrundtur till fots och besöker bland annat Camp de la Transportation. Från 1852 har runt 6 000 fångar skeppats från Frankrike till det lokala fängelset, Banjo. Fängelset är idag ett museum, men användes



fram till 1946. På eftermiddagen återvänder vi med färja och buss till **Paramaribo** och checkar återigen in på vårt hotell Eco Resort Inn.

Dag 10, 11 april: Med buss till Bigi Pan naturreservat vid gränsen till Guyana

Vi reser väster ut mot Guyana cirka 4,5 timme i vår buss. Längs vägen gör vi korta stopp. När vi når Nieuw Nickerie gör vi en kort stadsrundtur innan vi byter buss mot båt som tar oss sista biten till Bigi Pan Lagunen. Naturreservatet Bigi Pan är en förstklassig lokal för både flyttfåglar och stationära arter. Över 150 arter har skådats vid Bigi Pan, varav en del är endemiska, och flera av Jan Lindblads filmklipp på röd ibis är just härifrån.

Vi har hyrt hela gästhuset vid lagunen. Det är mycket enkelt med dusch och toalett i korridoren, men genom att bo strategiskt får vi möjlighet att spana fågel både i skymning och gryning.

Dag 11, 12 april: Georgetown i Guyana

Efter frukost tar vi bussen 45 minuter till gränsfloden. Färjan tar oss över på knappa timmen. På andra sidan möter oss vår chaufför och guide i Guyana och färden fortsätter med buss till **Georgetown, Guyanas huvudstad**. Resan tar runt tre timmar och vi äter lunch på en lokal restaurang längs vägen.

Georgetown har en fin stadskärna med färgglada trähus från förra sekelskiftet i kolonialstil med stadshuset från 1852 i spetsen. Vi ska heller inte missa den magnifika katedralen St. George's från 1892, som är en av världens högsta fristående träbyggnader. I stadens botaniska trädgård och zoo finns Västindiens största samling av tropiska växter. Här finns också över 100 arter av Guyanas vilda djur, tropiska fiskar och fåglar, bland annat den utrotningshotade sjökon.

Vår stadsrundtur går till fots och med vår egen buss där det känns för långt att gå. Vi övernattar på hotell.





GRÄNSLÖSA RESOR

Dag 12, 13 april: I små propellerplan flyger vi till det otillgängliga **Kaieteur Falls**.



Guiana Cock of the Rock,
hane



Crimson Topaz

Det är 228 meter högt och nästan 5 gånger så högt som Niagarafallen. Vi flyger över floderna Demerara och Essequibo och så långt ögat ser är det ett hav av obruten regnskog. Vid vattenfallen kan vi se svalor, både white tipped och white-chinned. Här finns också den färggranna Guiana Cock of the Rock. Med oss har vi en pick nick lunch som vi avnjuter i denna vackra omgivning innan vårt plan tar oss tillbaka till George Town. Här väntar vår båt på oss som tar oss upp för Demerara-floden för att sedan vika av på ett biflöda där vi småningom når vårt resort där vi bor två nätter, Arrow Point Nature Resort. Resan tar cirka 1,5 timme.

Dag 13, 14 april: Innan frukost gör vi en **exkursion med båt** i den lilla bifloden för att spana fågel och se naturen vakna till liv. Inför resan får ni en artlista. Här är några av de arter vi har chans att se Point Tailed Palmcreeper, Sungrebe, Sunbittern, Black throated Mango, Green tailed Goldentthroat, olika kolibrier och den alla vill se, den magnifika kolibrien Crimson Topaz. Vi återvänder och äter frukost. På eftermiddagen ger vi oss ut igen på fågelskådning. Då spanar vi efter flockar med Red Bellied Macaws på väg till sina sovplatser. Vi har också möjlighet att se Sapphire rumped parrotlets.

Dag 14, 15 april: Vi återvänder till Georgetown med båt och buss och flyger tillbaka till Paramaribo i Surinam. Här tar vi in för sista gången på Eco Resort Inn.

Dag 15, 16 april: En dag för bad i poolen, shopping eller bara ta det lugnt innan vi åker till flygplatsen för att flyga hem.

Dag 16, 17 april: Hemkomst.



Förlängning på Curacao och Bonaire

Dag 15, 16 april: När du vinkat adjö till dem som åker direkt hem har du kvällen på egen hand och kan välja ett trevligt ställe för din middag (ingår ej).

Övernattning på Eco Resort Inn.

Dag 16, 17 april: Flyg till Bonaire



Flyg till Bonaire via Curacao. Du tar en taxi på egen hand till ditt hotell, Divi Flamingo Resort. Här bor du tre nätter. Bonaire består av ett korallrev som är omgivet av ytterligare ett. Här flockas rosa flamingos och dykare från hela världen. Det är klassat som ett av de bästa dykställena i världen. Kristallklart vatten med 50 – 60 m siktdjup omgärdar ön och fiskebeståndet är enormt. Vill man inte snorkla eller dyka kan man sola, bada och utforska det inre av ön. Den norra delen av ön är något mer kuperad och grön än den karga, torra södra delen. Priserna är högre än hemma, cirka 150 kr för en lunch. Bästa sättet att ta sig runt är att gå ihop några stycken och hyra en bil. Glöm inte körkortet!

Dag 17–18, 18–19 april: Bonaire på egen hand.

Inga måltider ingår, utan även frukost inhandlar du själv. Vill du förboka frukost kostar det runt 200 kr/måltid, så då kanske du hellre köper en bit bröd och pålägg och kokar lite té eller kaffe på rummet. Vattenkokare finns i regel.



Dag 19, 20 april: En kort flygtur tillbaka till Curacao.

Curaçao är huvudön i Nederländska Antillerna, en federation som består av grannön Bonaire, Saint Maarten, Saba och Saint Eustatius som ligger längre norrut. Dessa öar betraktas som en integrerad del av konungariket Nederländerna. Öarnas riksdag har sitt säte i Curaçaos huvudstad, Willemstad, som tagits under Unescos skyddande vingar. En förtjusande liten stad där den holländska arkitekturen är framträdande.

Ön är låglänt med karg vegetation. Även Curacao omgärdas av underbara korallrev. Härliga stränder finns på den västra sidan, några naturliga och andra "man-made". Det är på denna ö som den blå Curaçao-likören framställs. Kostnadsläget är ungefär detsamma som på Bonaire och även här är bästa sättet att ta sig runt med bil.

Vi hyr lägenheter/villor med 1–2 sovrum och plats för 2-4 personer. Ni bor vid stranden, men har inte havsutsikt. Däremot har ni tillgång till kök, wifi, luftkonditionering och en härlig veranda att umgås på.

Dag 20-21, 21–22 april: Curacao på egen hand. Inga måltider ingår.

Dag 22–23, 23-24 april: Flyg hem.



Fakta

Datum:

2–17 april 2016

2–24 april 2016 om du förlänger resan på Curacao och Bonaire

Preliminärt pris: från Stockholm 61 900 kr vid betalning över bankgiro tack vare att vi då kan ge dig rabatt. Vill du betala med kort är priset 63 150 kr.

Det går utmärkt att även resa från **Göteborg och Köpenhamn**, men pga KLM:s regler kan vi inte få ett pris i förväg. Därför får du ett aktuellt prispförslag från oss på förfrågan. Vanligtvis blir det ingen större skillnad prismässigt.

Enkelrumstillägg preliminärt: 5 980 kr (ej möjligt i Nickerie och Galibi, 2 nätter)

Pris en vecka på Curacao och Bonaire: 8 200 kr

Priset kan komma att ändras beroende på KLM:s villkor. De lämnar tyvärr inga priser i förväg när vi ändrar hemresedatum, avreseort eller något annat.

Meddela oss därför om du vill förlänga resan till Curacao och Bonaire, så återkommer vi med aktuellt pris. Låt inte detta avskräcka dig! Det är inte alls säkert att det blir dyrare.

I priset ingår:

- reguljärflyg från Stockholm med KLM till Paramaribo t/r
- inrikesflyg med litet propellerplan i Surinam och Guyana
- flyg från Guyana till Surinam
- alla lokala transporter enligt programmet med båt, buss och flyg
- svensk färdledare
- lokal engelskspråkig färdledare
- lokala naturguider på exkursioner
- logi i dubbelrum med privat dusch och toalett under hela resan utom 2 nätter då det är flerbäddsförläggning med gemensamma faciliteter
- helpension
- samtliga utflykter enligt program
- entréer enligt program



- all dricks utom till de lokala guiderna och chaufförerna
- visum till Guyana (visum till Franska Guyana behövs inte och visum till Surinam söker vi på plats)
- bok och/eller karta
- litteraturtips
- praktisk information inför resan om vaccinationer, utrustning, artlistor med mera

I priset ingår ej: dricks till de lokala guiderna och chaufförerna, flygplatskatt i Guyana för närvarande USD 13, visum till Surinam för närvarande 45 USD.

Antal deltagare: 12-15

Svårighetsgrad: Du ska klara lätta strövtåg i regnskogen.

Klimat: I april är det slutet av torrperiod som börjar i maj i Surinam – så mycket torrperiod det nu blir i regnskogen! Temperaturen ligger mellan 24 och 33 grader.



Färdledare: Anders Haglund, biolog och en av SGS mest rutinerade och uppskattade färdledare.

Anmälan görs genom att ringa eller mejla Lotta Borgiel på Gränslösa Resor AB, tel 0151-209 00, e-post lotta@granslosaresor.se.

Betalning: Anmälningsavgiften 4 000 kr sätts in på bg 5713-6889 inom 10 dagar efter att plats bekräftats. Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

Avbeställningsvillkor: Vid avbeställning **mer än 40 dagar** före avresedatum är avbokningsavgiften 4 000 kronor, d v s hela anmälningsavgiften. Vid avbeställning **senare än 41 dagar** före avresedatum har researrangören rätt att innehålla hela resans pris.

Avbeställningsskydd: Se över ditt försäkringsskydd, så att du har en avbeställningsförsäkring. I många hemförsäkringar och kredit- och betalkort ingår



avbeställningsskydd. Behöver du komplettera ditt försäkringsskydd går det bra att göra det genom oss. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkringar. Priset är 5 % av det belopp du vill försäkra och du kan försäkra valfri summa, till exempel den del som inte täcks av dina andra avbeställningsförsäkringar.

I övrigt gäller Allmänna villkor för paketresor och Gränslösa Resors särskilda resevillkor.

Preliminära flygtider

2 apr	Stockholm–Amsterdam	0620–0835	KL1106
2 apr	Göteborg–Amsterdam	0630–0805	KL1152
2 apr	Köpenhamn–Amsterdam	0600–0730	KL1124
2 apr	Amsterdam–Paramaribo	1130–1650	KL713
16 apr	Paramaribo–Amsterdam	1935–0815 den 17/4	KL714
17 apr	Amsterdam–Stockholm	1030–1235	KL1109
17 apr	Amsterdam–Göteborg	0950–1120	KL1155
17 apr	Amsterdam–Köpenhamn	1000–1125	KL1127

Preliminära flygtider vid förlängd resa på Curacao och Bonaire

Utresan tillsammans med gruppen som ovan. Hemresa:

17 apr	Paramaribo–Curacao	0715–0845	71702
17 apr	Curacao–Bonaire	1040–1105	71305
20 apr	Bonaire–Curacao	1655–1720	71310
23 apr	Curacao–Amsterdam	1710–0705 den 29/11	KL0736
24 apr	Amsterdam–Stockholm	0805–1010	KL1127
24 apr	Amsterdam–Göteborg	0755–0930	KL1153
24 apr	Amsterdam–Köpenhamn	10755–0920	KL1125