

Från Kunming till Calcutta

Kina, Burma och Indien med festival i Nagaland
13 nov – 7 december 2016 & 17 nov – 10 dec 2016



På senare år har gränserna från Burma öppnats till Kina och nu senast Indien. Vi följer historiska Burma Road genom några av Kinas, Burmas och Indiens mest intressanta områden. Vi färdas genom ett storslaget landskap över floderna Mekong, Salween, Irrawaddy och Chindwin. Vår resa börjar i Kunming, landar halvvägs i Mandalay och avslutas i Calcutta. I övrigt rör vi oss genom vackra bergsområden som i alla tider varit väldigt svårtillgängliga. Hela området befolkas av olika etniska minoriteter, bland annat bai och dai i Kina, shan och chin i Burma samt meetei och naga i Indien.

Vi stannar till vid traditionella bergsbyar i Yunnan och gör ett besök bland vulkanerna i Tengchong. I Burma färdas vi över bergen i Shanprovinsen till Mandalay och fortsätter till Burmas västra delar som varit stängda i många år. I nordöstra Indien besöker vi två av Indiens sju systrar; Manipur och Nagaland. Provinserna har länge slagits för oberoende från Indien, men på senare år har det varit mycket lugnare. Årets största festival, Näshornsfestivalen, äger rum i Nagaland under tiden vi gör resan. Det blir en av många höjdpunkter på denna resa. Peter Nyman leder resan 13/11 och Jörgen Fredriksson resan 16/11.

Världens Resor



Resplan

dag 1-2 / Flyg till Kunming

Flyg med Qatar till Chongqing. Vidare med flyg till Kunming. Ankomst på eftermiddagen till Kunming, största stad och huvudstad i provinsen Yunnan. Transfer till vårt centralt belägna hotell. Kunming har vuxit till en riktigt stor stad de sista tio åren. Idag är det närmare fyra miljoner invånare i den högresta staden.

Efter ankomst, inkvartering och lite vila börjar vi utforska Kunming. Vi besöker kvällsmarknaden och ser på lokalbor som utövar tai-chi. Flera nya restauranger och caféer har också inrättats som minne till Burma Road och de amerikanska flygare (Flying Tigers) som under 2:a världskriget flög för att rädda kineserna från den japanska krigsmakten. Vi kommer att äta välkomstmiddag på en tematisk restaurang med löjtnanter som servitörer samt med samlade minnesmärken på väggar och utställda i lokalen.

dag 3 / Kunming – Shui Mu Mountain

Vi utforskar Kunmings centrala delar på förmiddagen och ser de gamla pagoderna samt en nyrenoverad stadskärna som är bygd i gammal stil. Burma Road har mer och mer blivit ett begrepp i Yunnan och har under en period haft en utställning på Yunnan Museum som vi besöker. Här får vi också en inblick i hur Yunnans 25 olika etniska minoriteter bor och lever. Flera av dem träffar vi senare under resan. Under promenaden passar vi på att ta en fika i den gamle generalen Claire Chennaults gamla hem.

På eftermiddagen åker vi buss cirka tre timmar till länet Xiangyun. Vi gör ett kortare besök i stadens välbevarade gamla stadsdelar. På berget ovanför staden vilar det zenbuddhistiska tempelkomplexet Shui Mu Mountains. Vi kommer att bo natten här på ett nybyggt annex till templet. Precis som traditionen påvisar äter vi en vegetarisk måltid här. Munkarna är kända för sina traditioner att kunna göra fisk, lamm och annat skoj av sojabönor. Tempelkomplexet ligger vackert med vyer över både de gamla spillrorna av den ursprungliga Burma Road samt det gamla flygfältet The Hump, varifrån Flying Tigers gjorde sina flygräder.

dag 4-5 / Nuodeng

På förmiddagen tar vi det lugnt i bergsmiljön. Vi följer ceremonierna i klostret på morgonen och för dem som önskar gör vi en kortare vandring. Vi lämnar sedan Shui Mu Mountains för att bege oss västerut över bergen. En mycket vacker bergsväg leder oss till en biflod till Mekong som faktiskt heter just Bifloden!!!

Vi färdas längs Bifloden och ser den vackra S-böjen på väg till Nuodeng. Nuodeng är en mycket välbevarad ort med Bai-befolkning. För drygt 1500 år sedan fanns här ett stort rike som hette Nanzhao. Efter att ha besegrat den kinesiska armén i början av 700-talet byggde de sitt eget buddhistiska rike som förutom Yunnan innefattade stora delar av grannprovinsen Sichuan samt stora delar av norra Burma. Av de 22 kungarna som styrde från Dali abdikerade nästan hälften och blev

Världens Resor

eremiter uppe i bergen. Bai är den grupp som ledde det stora rike och det är just denna grupp vi möter här i Nuodeng.

Nuodeng är en bergsby med väldigt välbehållna byggnader från Mingdynastin (1300-talet) och framåt. Nuodeng växte sig till en rik stad tack vare salttillverkningen som ägde rum här. Många av hemmen är möjliga att besöka och vi ser flera av de gamla fina kåkarna.

Vi ser platser som hör samman med salttillverkningen, ett 1000 år gammalt taoisttempel och gör även ett skolbesök här i en skola som är belägen i ett gammalt tempel (om undervisningen fortfarande pågår). I Nuodeng är det många som samlar örter och här får vi besöka en mycket lokal liten klinik som gått i arv generation efter generation. De förklarar och visar hur örtmedicinen används.

dag 6 / Nuodeng - Tengchong

Burma Road var en väg som tillkom under 30-talet när kriget rasade i Kina. Japanerna hade tagit över hela landet förutom de sydvästra delarna. Det blev mycket viktigt att försvara den dåvarande huvudstaden Kunming med krigsmaterial och andra förnödenheter för att kunna stå emot japanerna. I rask takt grävde man fram en 115 mil lång väg genom urskogen från den burmesiska gränsen till Kunming via Dali.

Det är denna väg vi idag färdas på till Tengchong. Det är återigen en väldigt vacker väg där vi färdas längs Mekongfloden en bit innan vi åker över den och fortsätter sedan även över Salweenfloden. På eftermiddagen når vi det vulkaniska drömlandskapet i Tengchong. I hela området finns närmare 200 vulkaner och vi besöker Mazhan där det finns ett kluster av flera vulkaner. Vi bor i den trevliga staden Tengchong två nätter.



Världens Resor



dag 7 / Tengchong

Vi börjar dagen med att besöka byn Heshun som ligger strax söder om Tengchong. I denna mycket välbevarade by finns ett litet museum tillägnat just Burma Road.

En kuriositet med Tengchong är att staden kom att bli centralort för svensk pingstmission i provinsen under samma period som Burma Road kom till. Det fanns till och med en svensk skola här på 30- och 40-talet och det är mycket tack vare dessa svenskar som det lokala Kachin/Jingpo folket har en skrift. Många var kvar när japanerna kom 1942 och livet i Tengchong har beskrivits i många böcker från 40-talet. 2001 utkom boken Stora Drakfloden som beskriver familjen Asps öden i Tengchong. Flera av missionärerna finns begravda vid det gamla brittiska konsulatets forna kyrkogård. Bland dem ligger också den berömda botanisten/upptäckaren George Forrest.

dag 8 / Tengchong - Hsipaw (Burma)

Vi lämnar Tengchong tidig morgon och kommer till gränsstaden Ruili på förmiddagen. Vi klarar av vår gränspassage och äter lunch i Muse på den burmesiska sidan.

Vi fortsätter med buss genom Shanstaten. Det är en fortsatt mycket vacker färd och vi kommer till Lashio som är omgivet av berg där några av Burmas 135 olika etniska minoriteter bor. I detta område hittar vi framförallt shan, wa och kachin. I själva staden är det väldigt många kineser och den tilltagande affärsverksamheten mellan Kina och Burma är väl synlig här. Vi stannar till här en kortare stund för bensträckare och fortsätter sedan till Hsipaw där vi bor vår första natt i Burma.

dag 9 / Hsipaw

Hsipaw var tidigare huvudstad för en liten oberoende Shanstat. För en liten inblick i livet i Hsipaw från forna tider finns en bok som heter *Mitt liv som en Shan prinsessa*. Palatset där de höll till är dock stängt numer.

Om vattennivån inte är för hög gör vi en fin båttur. Vi åker uppströms ett par timmar på Dokhtawadyfloden. Vi går iland där det finns några hushåll där den etniska minoriteten shan bor. Här finns väldigt fina fruktplantager och vi besöker flera av dem. Det blir garanterat möjlighet till smakprov också. Vi gör en promenad genom fruktplantagen till ett vackert beläget kloster. På eftermiddagen blir det tid att utforska Hsipaws stora marknad också.

dag 10 / Hsipaw - Pyin Oo Lwin

På morgonen lämnar vi Hsipaw för fortsatt färd genom Burmas största provins Shan. Lagom till lunch kommer vi fram till den gamla brittiska bergsstationen Pyin Oo Lwin, även kallad Maymyo.

Staden bär mängder av spår från den brittiska perioden. Vi börjar vår vistelse med ett besök på ett café där de serverar kaffe från egna buskar. Vi fortsätter till den lokala marknaden som präglas av närvaron av nepalesiska gurkhas, indier och folk från den etniska minoriteten shan.

Världens Resor

Från marknaden färdas vi med hästdroskor till den Botaniska trädgården. Den har renoverats på senare år och är nu i mycket fint skick. Här finns en egen avdelning för orkidéer och en annan sektion för stenförvandlat trä. Vi gör en trevlig promenad genom parken. Vi bor natten i Pyin Oo Lwin.



dag 13/ Mandalay

En dag på egen hand. För dem som önskar ordnar vi en sightseeing genom staden som lägger tonvikt på Mandalays hantverk. Mandalay är kraftigt skräindelat med vissa kvarter där man gör buddafigurer i alabaster, andra områden där de producerar bladguld och ytterligare andra som gjuter brons. Väldigt många av skråna är tätt knutna till de buddhistiska templen. Ett besök på den livliga jademarknaden brukar många uppskatta. Andra tänkbara mål för dagen är att göra en utflykt med båt på Irrawady till jättepagodan Mingun. Vår färdledare hjälper er till rätta så att ni får göra precis vad ni helst vill.

dag 14 / Mandalay – Monywa

Efter frukost, kör vi till Monywa, en viktig stad vid Chindwinfloden. Det är övre Burmas näst största stad med en befolkning på 300 000 invånare och ett stort jordbrukscentrum. På väg till Monywa besöker vi den enorma stupan, Thanboddhay Paya. Runt den större centrala stupan finns ytterligare 845 mindre pagoder. Inne i huvudbyggnaden finns otroligt många små buddhafigurer. Enligt officiella dokument ska det vara så många som 582 357 stycken!!! Vi bor natten i Monywa.

Världens Resor

dag 15 / Kaleymo i Chin-provinsen

Idag väntar resans längsta transport. Vägen är bra när vi lämnar Monywa, men ju längre vi följer Chindwinfloden västerut desto sämre blir vägarna. Vi åker i ett kuperat landskap och kommer längre och längre längre in i ett ingenmansland. Den första lite större orten är Kalewa där vi ser Chindwinfloden komma norrifrån för att här i Kalewa förgrena sig i två floder på sin fortsatta färd. Vi fortsätter ytterligare någon dryg timme till västra nordvästra Burma största ort, Kaleymo. Befolkningen i länet är 400 000 personer, varav drygt hälften tillhör den kristna etniska minoriteten chin. Vi bor två nätter här på enklare hotell.

dag 16 / Kaleymo

Chin är troligtvis den fattigaste delen av Burma och den provins som har sämst infrastruktur. Här finns mängder av byar dit det fortfarande inte finns vägar och där elen fortsatt väntar på att bli introducerat. Vi åker till en by någon timme bort från Kaleymo för att försöka förstå mer av livet hos ett av Burmas mest mytompsunna befolkningar. Kvinnorna bär traditionellt spindel tatueringar i Chinbyar, även om det är vanligare bland mer sydliga chinbyar.



dag 17 / Kale - Imphal, Indien

Vi lämnar Chin-provinsen och färdas cirka tre timmar på bättre väg till gränsstaden Tamu. Efter en visumprocedur har vi kommit över gränsen och till staden Moreh i Manipur i Indien.

Manipur har under många årtionden varit svårbesökt då de flesta folkgrupper i Manipur aldrig bekände sig till att vara en del av Indien efter att republiken föddes 1949. Efter årtionden av strider har det idag blivit mycket lugnare. Vi färdas cirka tre timmar till Imphal som är Manipurs huvudstad. Vi gör ett kortare besök på den lokala marknaden där alla försäljare är kvinnor.

dag 18 / Imphal

Strax utanför Imphal finns den fina nationalparken Keibul Lamajo. Den kallas lokalt för den enda flytande nationalparken i världen, då det i sjön är mängder av flytande plantor, så kallade phumdis. I nationalparken finns gott om den utrotningshotade Sangaihjorten, den kallas ofta för den dansande hjorten. Nationalparken ligger kring den stora sjön Loktak.

Världens Resor

På eftermiddagen är vi tillbaka i Imphal och besöker kyrkogården där både briter och indier placerats efter sina insatser i 2:a världskriget.

dag 19 / Nagaland

På morgonen kör vi cirka tre timmar till Kohima där vi kommer att bo två nätter. Här pågår den mäktiga Nëshornsfestivalen varje år mellan 1 och 7 december. Här deltar alla av de 16 olika etniska minoriteter som utgör majoriteten av Nagalands cirka två miljoner invånare. Det är en högre procentuell andel kristna här än någon annanstans i Indien. På festivalen kan vi förvänta oss att få se dans, sång, tävlingar och att de olika folkens olika traditioner visas upp på olika sätt. Festivalen äger rum byn Kisama som ligger en dryg mil utanför Kohima. I Kohima hittar vi också nordöstra Indiens största katedral med plats för över 3000 personer.



dag 20 / Nagaland

Vi ska se mer av festivalen under förmiddagen. På eftermiddagen gör vi en utflykt till den väldigt vackra byn Khonoma som är känd för att ha behållit så mycket av sina sedvänjor. Det var här som de sista striderna mellan naga och engelsmännen ägde rum 1879. Khonoma ligger insprängt i ett vackert landskap med otaliga risterrasser. Åter till Kohima där vi bor även denna natt.

dag 21 / Nagaland – Calcutta

Vi färdas cirka tre timmar till Nagalands huvudstad Dimapur. Härifrån flyger vi till Calcutta. Transfer till hotell och kortare introduktion till världsstaden Kolkata som den officiellt heter idag.

Världens Resor



dag 22 / Calcutta

Vi avslutar resan i en av världens största och mest spännande städer. Hur många som bor i Calcutta finns det ingen som kan svara på. Enligt den senaste folkräkningen (2001) är de bofasta invånarna närmare 13 miljoner till antalet vilket placerar staden på 10:e plats i världen, men det exakta antalet är beroende på hur stor del av landsbygdsbefolkningen som av olika anledningar kommer till staden. Det finns de som hävdar att mörkertalet kan vara så stort som 3-4 miljoner människor!

Calcutta är delstatshuvudstad i västra Bengalen och anses generellt vara Indiens kulturella och politiska centrum. Hit kom britterna i slutet av 1600-talet och grundade staden som sedermera blev huvudkvarter och huvudstad (ända fram till 1911) för den brittiska administrationen. En av anledningarna till att man skiftade till Delhi var den starka nationella rörelsen och kampen för ett självständigt Indien. Bengalen drabbades hårt vid delningen av Indien 1947 med bildandet av öst- och väst Pakistan.

Det finns förstås oräkneliga sevärdheter, historiska minnesmärken, tempel, biografier och museer m.m., men det kanske mest intressanta är gatulivet. Vi gör en stadsrundtur där vi blandar modernt och gammalt. Vi besöker Victoria Memorial som byggdes av Lord Curzon till minne av Queen Victoria, vid Howrahfloden ser vi den kända bron Howrah samt blomstermarknaden och Kali Ghat. Ett annat inslag blir besöket i moder Teresa hem.

dag 23/ Calcutta

En dag till eget förfogande. Er färdledare hjälper er till rätta så att ni får göra vad ni önskar.

dag 24 / Hemresa

Världens Resor

DATUM OCH PRIS

Datum:

13 nov – 7 dec 2016

17 nov – 10 dec 2016

Antal dagar: 24

Antal deltagare: 10-18 personer

Resans pris: 53 800 kronor per person

Vad ingår i resans pris?

- Visum till Kina, Burma och Indien
- Tillstånd för gränsövergångar samt till Chin i Burma, Manipur och Nagaland i Indien
- Internationellt flyg och flygskatt från Stockholm
- Alla transporter under resan med flyg (ink skatter), tåg, buss, båt
- Halvpension
- Inträden till sevärdheter och muséer beskrivna i programmet
- Del i dubbelrum
- Svensk färdledning (Peter Nyman på resan 13 nov och Jörgen Fredriksson på resan 16 nov)
- Lokalguidar i Kina, Burma och Indien
- Karta/ kartor
- Dricks

Vad ingår inte i resans pris?

- Mat (utom vid de tillfällen då detta är markerat i resebeskrivningen) och dryck
- Egna aktiviteter

Några ord om färdledarna:

Peter Nyman har en examen från Universitetet i Åbo, där han specialiserat sig på Asiens kulturer och religioner. Han har varit bosatt i Yunnan, Vietnam och Burma de senaste 15 åren och har bland annat forskat om de tibeto-burmanska folkgrupperna och rest mycket i hela detta område, både på egen hand och med mängder av grupper för Världens Resor. Talar kinesiska obehindrat.

Jörgen Fredriksson är delägare i Världens Resor och asienexpert. Jörgen talar kinesiska, rest oerhört mycket över hela Kina och då även ett 15-tal gånger i Yunnan. Under många år har Jörgen också varit bosatt i Japan, men även haft förmånen att få resa brett över stora delar av Asien. Burma har besökts kontinuerligt sedan år 2000 och Indien vid ett flertal tillfällen sedan 90-talet. Jörgen har även tidigare lett resor för SGS vid flera tillfällen.

Världens Resor

